



Reportage: Margareta Karlsson

Foto: Gunilla Holmewi-Nilsson / Anita Davoust

## **Esbjergsresan 19-20-21 2017**

### **Lessebo Hovmantorps Inner Wheel klubb**

Vi startade vår resa från Hovmantorps kl 07.00 och från Växjö 07.20. Solen sken och det var varmt och skönt. Buss för ca 15 personer och en trevlig chaufför som guidade oss utmed resan. Första stopp vid Sven Duva i Osby, andra stopp för intag av medhavd lunch väster om Köpenhamn. Vid 14.30 var vi framme i Esbjerg vi blev välkomnade av ISO Linda Svejstrup Jensen, sekreterare Marianne Beck och vicepresident Gerda Pedersen med kaffe och danska wienerbröd, kakor och information om Esbjerg både muntligt och i form av en informationsmapp om Esbjerg. Därefter fri tid några timmar.

Kl 18.45 blev vi hämtade av våra vänners män. Tre bilar förde oss till tre av vännernas hem där vi fick underbart god mat och dryck. Fantastiskt att få se hur de bor, fantastiska hem tyckte vi alla. Vid 23 tiden blev vi hämtad och körda tillbaka till Hotel Ansgar. Där väntade vi in varandra och samtalande en stund innan vi gick till kojs.

Frukost nästa dag vid 09.00 tiden. Hämtning kl 10.00 för resa till Fænø. Färjan över tog 12 minuter. Solen kom fram under båtturen, under natten hade det regnat och åskat. Vi åkte i 5st bilar ner till den gamla byn Sønderho. Naturen var annorlunda mycket ljunghedar och sanddyner. Det var ca 1 mil ner till Sønderho. Vi promenerade ner till hamnen och bland de fina gamla husen med halmtak. L

12.00 lunch på Sønderho Kro. En mycket välrenommerad restaurang med mycket god mat, trevlig miljö och fantastisk service. Därefter promenad i byn, vädret var soligt och det var underbart att vandra kring, vi tittade in i en och annan butik. In i bilarna igen och en tur utmed västkusten delvis på stranden som var enormt stor.

Besök i Mariannes sommarhus som var mycket trevligt. Där blev vi bjudna på ett fantastiskt kaffekalas. Våra vänner hade alla hjälpts åt att baka, tårter och kakor. Det var ett "kaffeslabberas". Innan vi åkte tillbaka blev vi bjudna på rosevin. Vi var tillbaka vid hotellet vid 17.00 tiden.

19.15 blev vi hämtade igen för festafton i Ingelise Høgholms företags personalmatsal. Dukat så fint med blå dukar och gula servetter. Startade med en drink och mingel, därefter serverades vi fantastiskt god mat som vännerna hade lagat själva.

Tal av Presidenterna och presenter överlämnades. Anita Davoust fick en brosch med IW tecken, som skall följa presidenten i vår klubb. Gerda Pedersen fick mottaga en presidentklubba i glas från oss.

Vi hade mycket trevligt hela kvällen. Blev hemkörda vid 23.00 tiden, vi väntade in varandra och samtalade en stund innan vi gick till kojs.

Söndagsfrukost och utcheckning, våra väskor sattes in i bussen. Vi blev hämtades kl 09.40 för att åka till Fiskeri og Søfartsmuseet. Där väntade våra danska vänner. Vi tittade på alla spännande fiskar i Akvariet, det gick till och med att klappa vissa fiskar. Vi tittade med spänning på när en stor bläckfisk blev matad, en glasburk med mat i sänktes ner till bläckfisken. Vi fick se när han öppnade burken och tog innehållet. Därefter såg vi på när sälarna blev matade. Gamla fiskebåtar fanns utomhus och en utställning om oljeriggjar, dessa hade vi sett i hamnen och beundrat då vi åkte förbi på kvällen, de syntes på lång väg. kl 12.00 lunch på museét, kalla rätter från närområdet, kaffe och en god äpple-efterrätt.

Avsked och tack för underbara dagar och många kramar. Nu var det lite sorgligt att lämna våra vänner, de är välkomna till oss om 2 år, det ser vi fram emot. Bussen väntade utanför och vi blev avvinkade av våra vänner. Solen sken och vi slumrade en stund. Stopp i Lockarp utanför Malmö för kvällsmat. Hemma vid 21.00 tiden med en fantastisk upplevelse i bagaget.











