

**Göteborgs södra InnerWheel** klubb har i maj haft besök från vår vänklubb Farnham som ligger en timmes bilresa från London. Våra klubbar har besökt varandra vid flera tidigare tillfällen och denna gång passade vi dessutom på att i samband med avskedslunchen ha vårt presidentskifte.

**Den 14 maj** anlände Kath, Margaret , Janet , Sheila, Glenys , Rosemary och Lynda med flyg till Landvetter . Efter en lugn eftermiddag samlades alla till en stunds mingel och en bit mat med alla tänkbara svenska delikatesser. Vi sjöng engelska och svenska visor -vår avsikt var att lära våra gäster « Knö dig in » - prövade varje kväll och - ja till sist kunde de den nästan !) De lärde oss den engelska versionen -och vi kunde den nästan lika bra !

**Den 15 maj** (Vädret på dagen var vad vi anser typiskt brittiskt -tjock dimma) men det var med stor förväntan som vi fick möjlighet att besöka Volvo.Vi startade med lunch och fortsatte med en resa med Blå tåget -Volvos eminenta sätt att visa upp sin anläggning.

Vår utmärkta guide lotsade oss runt på de olika avdelningarna där vi i princip fick uppleva hur det från en bit plåt blir en bil ! De börjar aldrig att bygga en bil utan att den är beställd!

Man kan tack vare sina datorer och robotar bygga så att det på »linan » rullar olika bilar-stora små, röda , svarta och till samtliga kommer det alldeles rätta delar – ingen röd dörr på en blå bil inte ! Imponerande ! Mer imponerande - fabriksområdet är större än hela Monaco !

Efter avslutad tågresa guidade värdinnorna sina gäster runt i Göteborg – bl a fick

Masthuggskyrkan besök - och att livet inte alltid är rättvist visade sig –

de som kom först till utsikten såg bara dimma – några som kom lite senare besökte kyrkan först i stället – och när de kom ut sken solen och utsikten var bedövande vacker

På kvällen minglade vi under det blommande körsbärstrådet ute på trädäcket hos dagens värdpar i underbart väder ! Och sen - rökt rådjur, potatisgratäng och sedan smulpaj satt inte fel !

**Den 16 maj** - lunch på Blomstermåla i Särö. Maten var utmärkt – men dimman hade återvänt.

Trots den var utsikten över havet förtrollande. Som tidigare dagar tog våra värdinnor väl hand sina gäster -några promenerade t.ex. i SäröVästerskog som ju just då stod i sin vackraste skrud- andra gjorde en sväng på stan .

Sista kvällen–en härlig rödtungarätt och goda tårtor till kaffet gjorde att vi inte behövde vara hungriga denna kväll heller !

Våra gäster underhöll oss med ett underbart litet sångprogram och kvällen avslutades med

« Auld lang syne » (sa jag att även denna kväll var dimmig -men utsikten fantastisk ?)

**Den 17 maj** (Dimmig- inga foton från hamnen där inte!)

Vi samlades sålunda på Seglarkrogen för att ha en trevlig samvaro med våra gäster innan de ställde kosan tillbaka till Farnham.

På programmet bl a : Vår president gav en liten summary (in english) om vår klubb – vad står vi för – hur arbetar vi -projekt som vi satsar på.

Lynda -president i Farnham fick därefter ordet och berättade mycket engagerat om hur de arbetar. Det visade sig att vi i princip har samma mål - de stöttar dels en skola för handikappade barn och dels strokepatienter -dessa hjälper de bl.a. med biltransporter för att de skall kunna komma ut på aktiviteter (i närområdet ) och dessutom skickar de bidrag till SOS Afrika.

För att få in pengar till denna verksamhet kan nämnas att de bl a ordnar luncher, sticker barnmössor , syr om gamla herrskjortor till barnklänningar och mycket mera .

Lynda avslutade sitt tal med att tacka klubb, värdinnor och värdar som ställt upp under de fyra dagarna . Hon överlämnade dessutom en pengagåva till oss som vi kommer att använda till en extra utbetalning till något av våra projekt

**Summering av dagarna -7 otroligt charmiga engelska ladies förgyllde våra vakna timmar !**

Gudrun Järbur,  
sekreterare