

KUNGSBACKA IWC:s VÄNKLUBB

Skagen IWC i Danmark är vår vänklubb sedan många år. Kontakter sker regelbundet genom besök hos varandra samt med ömsesidiga julhälsningar och annan korrespondens.

Fjorton IW-vänner från Skagen besökte oss i Kungsbacka den **16 maj 2009**. Vi samlades alla på Tjolöholm för guidad visning av slottet, lunch i Storstugan samt presidentskifte i vår klubb i Slottskyrkan. En minnesvärd dag!

Den **14 maj 2011** åkte 22 medlemmar från vår klubb över till Skagen. Det blev en trevlig innehållsrik dag, som inleddes med en tur till Grenen och därefter lunch och IW-aktiviteter på Skagens Konstmuseum och restaurang.

Nio morgonpigga damer reste från Skagen den **9 september 2014** för att besöka oss i Kungsbacka IWC. Samvaron inleddes med ett besök på Onsala Rymdobservatorium, där vi fick information både på svenska och danska om dess världsomspännande verksamhet. Efter föreläsningen besöktes utställningshallen, där den ofattbara rymden så pedagogiskt som möjligt har åskådliggjorts. Lunch intogs på Pensionat Strandkullen i Onsala under angenäma former med god mat och sångglädje innan det, alltför snart, blev dags för hemfärd för våra gäster.

Den **13 september 2016** var vi nio medlemmar från Kungsbacka IWC, som reste på besök till Skagen IWC. Efter lunch på Skagens gamla skeppssmedja (idag trevligt hotell helt intill Svenska Sjömanskyrkan) promenerade vi genom de äldre kvarteren till det nya Konstmuséet. Där guidades vi av en svensktalande mycket kunnig guide runt bland Skagenmålarnas fantastiska verk. Världklubben höll sedan sitt ordinarie månadsmöte i vår närvaro på ett närbeläget café, där vi bjöds på en överdådig buffé och mycket sång! Hemfärd via "Gammel Skagen" och Fredrikshamn efter en, som vanligt, härlig och givande dag tillsammans.

Den **18 september 2018** besöktes vi av tio glada danskor, som togs emot i Kungsbacka Hembygdsmuseum. Efter en lätt lunch blev det stadsvandring i Kungsbacka innerstad ledd av vår dansktalande ISO. Middag serverades på restaurang Ester, varvid tillfälle gavs till utbyte av gemensamma IW-minnen och att knyta nya kontakter. Efter en sångstund och ömsesidig överlämning av vänskapsgåvor skedde det oundvikliga uppbrottet från ännu en härlig dag tillsammans inom IW:s hägn.

Se även: www.skagen.innerwheel.dk

/2018-10-04 AJ