



STAFFANSTORP INNER WHEEL CLUB
Distrikt 239
Sverige

Elisabeth Nelson
Videvägen 3
Tel: 0708-620667
245 44 Staffanstorps
elisabeth@nelicon.se

Eva Eriksson
Tunnbindarevägen 11
Tel: 070-2967110
245 35 Staffanstorps
evastaffanstorps@gmail.com

Anne-Marie Flyman
Camps väg 7
Tel: 070-2467960
245 32 Staffanstorps
amflyman@icloud.com

Empower and Evolve

Månadsbrev nr 1-3, juli-september 2018 samt kallelse till årsmöte

Kallelse och program: Välkommen till IW-möte samt årsmöte **torsdagen den 13 september kl. 18.30** på S:t Staffansgården. Efter årsmötet får vi besök av IW-doktor Linda Lundqvist som berättar hur det är att vara "Jeepdoktor i Kenya". OBS! Ytterdörren låses kl. 18.30. Blir du fördröjd: ring Anne-Marie Flyman, mobil 070-246 79 60 eller Ann-Mari Larsson, mobil 0709-60 85 59.

Mötesavgiften är 140 kr och ett glas vin kostar 20 kr.

Avanmälan: Senast måndagen den 10 september till klubbmästare Anne-Marie Flyman samt meddela om du är allergiker.

OBS! Påminner om medlemsavgiften, 550 kr, som ska vara inbetald senast den 15 september på bg 626-9534.

Bilagor: Föredragningslista, Årsberättelse samt Resultat- och Balansrapport
Medlemslista, Enkät om programönskemål

Frågor att behandla 13/9: Jeanette Andersson, som varit gäst på 3 möten under våren, föreslås som medlem i klubben. Beslut om att erbjuda Jeanette medlemskap kommer att tas på mötet.

Klubbärenden (från månadsmötet 2018-06-14):

- President Berit Schannong meddelade att hörsalen på S:t Staffansgården plus matsalen i källaren nu är bokade inför distriktsmötet i Staffanstorps den 9 mars 2019. Anki har lovat laga maten.
- Tyvärr kunde Monica S inte närvara och berätta om IW-anslags jubileumsfest, men lovade återkomma med det på septembermötet. Tackkort har kommit från DP Monique Melin, som var med på festen.
- Det fattas fortfarande en del acceptanser av den nya persondatalagen. Några medlemmar passade på att fylla i blanketten på plats.
- Berit tackade styrelsen för gott samarbete under året och överlämnade en ros till Ragnhild, som lämnar styrelsen. Sekreterare Eva E fick ett extra tack av presidenten.

Månadsmötet 2018-06-14: Efter besöket på Möllegården åt vi på Järnvägs Krogen i Staffanstorp

Gäst: Jeanette Andersson

Referat: Charlotte Weibull och Möllegården

Charlotte Weibull växte upp på ett lantbruk på Österlen och hade för avsikt att bli lärare, varför hon började läsa kemi vid Lunds Universitet samtidigt som hon arbetade extra på Ferrosan i Malmö. Där träffade hon sin blivande man Jack Weibull.

Av lärarplanerna blev det dock inget, då hon började arbeta i Nationaldräktsaffären, som specialiserat sig på att sy upp olika folkdräkter på beställning. Då hennes släkting bestämde sig för att pensionera sig i mitten av 1940-talet tog Charlotte över butiken. Hon började också dokumentera och bevara gamla hantverkskonster som var på väg att försvinna.

När dräkterna tillverkades blev det alltid småbitar av tyg över. Då Charlotte tyckte det var synd att kasta dessa började hon tillverka miniatyrer av folkdräkterna. Från början köpte hon in färdiga dockor men efter ett tag utvecklade hon sina egna. Hennes man, Jack konstruerade stommen sedan satt det ett okänt antal kvinnor runt om i Skåne som alla hade sin uppgift. Någon lindade kropparna, nån målade ansikten och en tredje ordnade håret. Charlotte åkte själv runt och samlade ihop de olika delarna. Detta ledde till att hon blev en av världens främsta docktillverkare av handgjorda dockor. Förutom dockor med folkdräkter så tillverkade hon även tomat, yrkespersoner, Nils Holgersson och ett antal djur. I mitten på 1960-talet flyttade butiken från Baltzarsgatan till större lokaler på Lilla Torg där hon också startade Café Dockhuset och dockteater. Dockteatern var det hennes barn som spelade.

I slutet av 1900-talet flyttade verksamheten till Möllegården i Åkarp. Där startades Charlotte Weibulls folklivscenter med utställningar av dockor, fakta pärmar med folkdräktsmönster från alla socknar i Sverige och ett antal fler länder. Charlotte samlade på sig dockor från hela världen.

Idag drivs verksamheten av Burlövs kommun och förutom alla dockor finns där mycket mer att se. Vi blev guidade genom byggnaderna och besökte den fina butiken där konsthantverkare får sälja sina alster mot att de arbetar ideellt i butiken. Och där fanns massor av fina saker att välja på.

Där var också en utställning om sällskapsdjur. Vad är det för skillnad på sällskapsdjur och husdjur? Sällskapsdjur äter man inte vilket man kan göra med husdjur såsom höns, kor och grisar. Utställningen tog också upp moraliska dilemman. Är det rätt att ha djur i bur och vad händer när djuret dör? Mode för djur var också ett ämne som utställningen tog upp. Den industrin omsätter idag över 750 miljarder kronor om året, mer pengar än vad till exempel barnkläder gör !?!

I ett av rummen var en utställning för barn där de kunde leka att de var på torget och handlade så som man gjorde förr i tiden. Det enda förhållningen var att de som stod i stånden skulle ha en vit schalett på sig, det hade torgdamerna förr.

En avdelning i huset är det kursverksamhet i. Där kan man gå på kurs och lära sig det mesta inom hantverk (sömnad, tovning osv.)

I bostadsdelen, där Charlotte bodde med sin familj, är det idag café och mamma/ pappa gruppverksamhet ett par dagar i veckan.

Vid pennan Ragnhild Svensson

Bästa IW-hälsningar

Eva Eriksson