

Referat

Månadsmöte i Malmö Kirseberg Inner Wheel Klubb tisdag 13 mars 2018 på restaurant Översten, Kronprinsen, Malmö.

Föredrag av Jeanette Rosengren "Oberättade historier om Malmökvinnor" – fyra historiska Malmökvinnor.

Den första kvinnan var en typisk Malmökvinnor vid 1800-talets slut. **Tilda** invandrade till Malmö från Småland och från fattigdomen där. Många for till Amerika, men en hel del flyttade till städer i Skåne. På Godtemplardans träffade hon sin blivande man – en korpral. Tilda och Anders fick nio barn. De var bosatta i en 1:a på Sofielund. Tilda kom att arbeta som textilarbetare på en av de många textilfabriker som fanns i Malmö på den tiden. Maken dog och även några av barnen, själv blev Tilda 95 år.

Matilda Olsson född 1849 kom till Malmö från Bosarp vid Eslöv på 1860-talet. Ca 1870 mötte hon Anders Pålsson, som jobbade som snickare på Kockums. Paret bosatte sig på Tallgatan, en sidogata till Södra Förstadgatan nära Triangeln. Paret fick tre söner. Matilda bakade bröd till Anders lunchlåda. Anders arbetskamrater ville smaka på brödet. Det uppskattades och Anders fick beställningar med sig hem. Matilda bakade mer bröd. Anders chef uppskattade inte denna inkomstbringande bisyssla som nu vuxit. Anders slutade. Matilda bakade nu mycket bröd. Hon fick ett litet arv och då kunde Matilda och Anders öppna ett bageri med butik för försäljning av hennes bröd. Bageriet fick namnet "**Pålssons bröd**". Idag heter företaget "**PÅGENS**". Matilda tjänade bra och till slut hade man 50 butiker i Malmö. 1905 byggde man ett nytt hus med bageri och butik samt familjens bostad nära Möllevångstorget. Sönerna kom sedan att driva företaget vidare, som idag har en stor verksamhet.

Sigrid Vestdahl född 1886 och död 1973 kom från en arbetarfamilj i västra Malmö. Hon var intelligent och ville studera vidare, men familjen hade inte råd. Hennes mamma Sofia Vestdahl var hängiven socialdemokrat. 14 år gammal började Sigrid arbeta på en hattfabrik vid Gustav Adolfs torg, först med hemarbete sedan på fabriken. Hon tjänade egna pengar och kunde flytta till en liten lägenhet. Hon gick med i SSU och fick en pojkvän som hette Per Albin Hansson. 1908 fick Per Albin och Sigrid en dotter – Anna –Lisa. De var inte gifta utan levde i ett samvetsäktenskap - som blev långvarigt. Per Albin ville inte gifta sig, eftersom Sigrid som kvinna skulle förlora alla sina rättigheter. Hon självutbildade sig i studiecirklar. Paret flyttade till Stockholm. Per Albin bröt så småningom upp från Sigrid och gifte sig med en annan kvinna. Efter några år hittade han tillbaka till Sigrid. Dottern Anna-Lisa gifte sig med Natan Söderblom.

Helga Braconnier född 1894 och död 1973 var den första barnavårdsmannen i Malmö. Hennes uppgift var att leta rätt på männen som hade gjort ogifta kvinnor gravida. Männen skulle göra rätt för sig mot kvinnan och barnet.

Helga var även synsk. I pressen hade hon frågespalter och besvarade inkommande frågor. Hennes synskhet gjorde henne känd. Många vände sig till henne för att be om hjälp.

Vid pennan Agneta Abelson

