



BORÅS-SJUHÄRAD Inner Wheel Club
Distrikt 236
Sverige

Månadsbrev 8
2018-01-11
President Eva Henriksson
Sekreterare Ingrid Krafft

Årets motto: Världspresident Kapila Gupta, Indien, har som motto: Leave a Lasting Legacy.

Kallelse: till månadsmöte torsdagen den 8 februari 2018 kl 19.00 i Annelundsvillan.

Program: Valmöte. Bo Lindell och Maria Claes som är verksamma i Garissastyrelsen kommer och berättar om arbetet i Garissa.

Anmälan: Sista anmälningdag är tisdagen den 6 februari 2018. Anmälan göres till Birgit Wahlgren, antingen via e-post: bengtbirgit@hotmail.com eller mobil 0705-245394 eller telefon 033-121995.

Pris: 200 kronor.

Vårens möten: 8 februari, 8 mars, 12 april, i maj är dag ännu ej bestämd då ordinarie dag är Kristi Himmelfärdsdag. Återkommer.

Information: Vår president Eva Henriksson berättade att vi fått Jul- och Nyårshälsningar från Vår IIW president, Kapila Gupka, vår distriktspresident Ewa Knutsson, Ann Brink, Tullverket och Kristina Andersson, Narkotika projektet, Lena Steiland, Kvinnojouren. Steiland tackade för insamlingen, det ger julglädje för våra inneboende.
Vår rådspresident har också bett oss uppmärksamma IW-dagen den 10 januari. Första IW-klubben bildades 1924 i Manchester, England. Från början var IW en stödklubb till Rotary, vilket det inte är idag. I Filipstad bildades första svenska IW-klubben 1949. Numera har vi i Sverige ca 4000 medlemmar och 95 IW-klubbar med ledorden Hjälpsamhet, Vänskap och Internationell förståelse. Sedan 1940 har vi uppmärksammat IW-dagen 10 januari.

Referat från kvällen:

Eva Henriksson hälsade alla välkomna och speciellt välkommen var vår gäst Berit Ekman. Änka efter Carl-Axel Ekman, som startat Garissaprojektet. Mycket välkommen var också vår medlem och föredragshållare ikväll, Anna-Maria Ekman. Därefter tändes vänskapens ljus.

Efter informationen var det dags för en härlig middag, som ikväll bestod av kalvsauté, senap och dragonsås, potatis och sallad. Avslutades som vanligt med kaffe och kaka.

Därefter var det dags för Anna-Maria Ekman att berätta om sin levnadshistoria, ett historiskt utropstecken som hon kallar sin berättelse. Anna-Maria föddes i Rumänien och fick under sitt första levnadsår tillsammans med mor och 2 bröder fly till Österrike med häst och vagn och hamnade i flyktingläger i Wien. Hennes far som var präst var inkallad i andra världskriget. Efter kriget fann

han familjen i Kitzbühl och de kom till ett tyskt arbetsläger, mycket nergånget men tak över huvudet. Därefter kom hon som krigsbarn till Schweiz 1949 och fick gå i skola. Familjen återförenades i början av 50-talet och de kunde bygga upp en framtid i närheten av österrikiske konstnären Gustav Klimt, där fadern arbetade som kyrkoherde. Uppvuxen i efterkrigets största ofrivilliga folkvandring tackar hon sina föräldrar hur de klarat livet, gav dem trygghet, kärlek, utbildning och en stabil värdegrund att stå på. Från hennes blivande man, som var journalist, kom ett telegram i november 1966 från Hongkong: Vi skall åka till Borås och så blev det. De liftade till Sverige och 1967 etablerade de sig i Borås. Verkligen utmaning att lära sig ett nytt språk och inte känna någon. Familjen växte. Det blev många spännande utlandsresor med sin man på journalistuppdrag. Vid ett tillfälle fick hon träffa Angela Merkel. Vilket spännande liv Anna-Maria har upplevt. Man blir riktigt rörd av hennes berättelse. Hon avslutar med det som betyder mest i livet: att bli accepterad för den man är och acceptera människor omkring sig med sina olikheter men mest med våra likheter. Där kommer min barndoms ledstjärna in Tolerans.

Vår president tackar med en röd ros, går ej i ord att beskriva vilken fantastisk levnadshistoria du har upplevt. Stort tack!

Därefter var det dags för det sedvanliga lotteriet. Många fina vinster delades ut bland vinnarna.

Dagens insamlade pengar blev 502:- till Garissa och 165:- till Kvinnojouren i Borås.

Presidenten hälsade alla välkomna till nästa månadsmöte den 8 februari 2018 som också är Valmöte. Vädjade också till medlemmarna att ställa upp i styrelsen. Vi har några vakanta platser fortfarande. Det är ett roligt och trevligt uppdrag. Efter valmötet kommer Bo Lindell och Maria Claes som är verksamma i Garissastyrelsen att berätta om arbetet i Garissa.

Styrelsens förslag till den nya styrelsen 2018-2019 och Föredragningslista kommer att finnas vid Månadsmötet.

Eva avslutar med ett nytt tips. Ger förslag vad kan man använda kaffefilter till!

Anna-Maria avslutar med att läsa Stig Dagermans dikt: Flykten valde oss.

Eva släcker vänskapens ljus.

Ingrid Krafft
Sekreterare