

Sandviken Inner Wheel klubb

1974-2024



International Inner Wheel



This is to Certify that the Inner Wheel
Club of Sandviken

District No. 34

Country Sweden

having accepted the International Constitution
and National Byelaws is admitted to
Membership of International Inner Wheel.

Signed Agnes Paulsén
International President

Mari-Louise Gustaf

Date of Formation 3rd December 1973

Date of Registration 1st January 1974

Club No. 1790

Klubbpresident Anne Charlotte Olofsson

2024 - VILKET JUBILEUMSÅR!

År 2024. Vår klubb, Sandviken Inner Wheel Club, fyller femtio år, nationellt firar vi sjuttiofem år och internationellt etthundra år. Vilket jubileumsår!

Vad skulle hon sagt, tror du, vår grundare, Mrs. Margarette Golding, om hon hade kommunicerat med oss? Hade hon varit stolt över att den organisation hon bildade för hundra år sedan fortfarande är viktig för kvinnors engagemang och delaktighet i klubbar, distrikt, nationellt och internationellt?

Eller förvånad kanske över att det fortfarande, år 2024, finns behov av att kvinnor över hela världen samlas. Samlas för att med vår värdegrund vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse som bas bidra till kvinnors gemenskap och generositet?

Come on, Go on, You can

Jag tror att Margarette Golding pushat oss att fortsätta arbetet och sagt come on, go on, You can, continue...Fortsätta tända ljusen, vara en hjälpsam klubb nära och långt borta, lyssna till spännande föredrag och inte minst lyssna på varandra, förmedla utåt vad glädjefyllt och givande det är att vara medlem i Sandviken Inner Wheel Club!

Blev nummer 136 i Sverige

Den 16:e november 1974 fick vår klubb sitt charterbrev och därmed var vi fullvärdiga medlemmar i en nationell och internationell organisation. I Sverige är vi klubb

nummer 136 och det internationella klubbnumret är 1790. Den 9 januari 1974 hade man det första klubbmötet. Några av medlemmarna som var med då är fortfarande medlemmar i klubben.

Vad har då skett i klubben under alla år? Fortsätt läs i denna skrift och du kommer att ta del av fem decenniers verksamhet.

Jubileumsfest den 16 november

Den 16 november firar vi femtio år med en stor jubileumsfest. En festkväll med många minnen, anekdoter, skrönor, god mat, sång och musik, skratt och glädje. Med andra ord en minnesvärd kväll! När vi går hemåt säger vi tack till det som varit och fokuserar på framtiden.

Fortsättning den 17 november

Dagen därpå, den 17 november, börjar med att du och jag antar utmaningen att vi skall bli fler medlemmar.

Vi skall synas mer "ute på sta'n". Ett första utmärkt tillfälle har vi den 25 november då är det Orange Day. FN:s dag för att stoppa våld mot kvinnor och flickor. Vår klubb bidrar till att flickorna i Garissa får möjlighet till utbildning och skyddas mot könsstympning.

Vi gör skillnad

Tillsammans har vi genom projektet IW-doktorn nyligen finansierat en egen brunn för rent vatten i en by i Kenya. Lokalt har vi bl.a. bidragit med pengar och saker för att göra livet lite bättre för de kvin-



nor och barn som söker skydd på Kvinnojouren i Sandviken.

På IW-dagen i januari kan vi presentera att vi är en internationell organisation som värdeorden vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse organiserar kvinnor över hela världen.

Internationella kvinnodagen

Den 8:e mars firas över hela världen den internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors och flickors rättigheter. Tyvärr har det datumet blivit förknippat med ett politiskt budskap.

Den dagen, liksom alla klubbmötesdagar, har vi stora möjligheter att förmedla glädjen att träffas, lyssna på intressanta och tidsaktuella föredrag, äta gott, köpa lott, vinna.

Inse att vi är en hjälpsam klubb som bl.a. bidrar till att flickor i Kenya får utbildning, barn i vår kommun får julklappar, fika tillsammans, pyssla, att i bokklubben diskutera den bok vi läst och stolthet över att vara en del av en världsomspännande organisation. I en klubb där vår Mai varit medlem i femtio år!

Lis-Kersti, som var med och startade Gävle-Valbo IWC 1972, flyttade över till oss i Sandviken IWC när hennes klubb lades ner 2012. Hon har varit innerwhealare i hela 52 år!

Anne Charlotte Olofsson

Vår imponerande utveckling

ALLT BÖRJADE I ENGLAND ÅR 1924



Inner Wheel (IW) grundades i England 1924 av Mrs. Margarette Golding. Hon var sjuksköterska och affärskvinna. Tillsammans med några andra Rotary-damer, bl.a. Mrs. Mabel Nixon, bildade hon den första klubben i Manchester. Man ville stödja Rotarianerna i deras sociala hjälpverksamhet. Hjälpbehovet var stort efter första världskriget. Mottot blev: Vänskap och hjälpsamhet. Senare tillkom mottot internationell förståelse.

Inner Wheels verksamhet bygger på de enskilda medlemmarnas intresse och lojalitet och där varje medlem har sin betydelse för organisationens konsolidering och styrka. Detta symboliseras i IW-emblemet där kuggarna symboliserar medlemmarna som håller hjulet snurrande.



Den första klubben fick snart efterföljare och under de närmaste åren bildades många nya klubbar i England. Mycket tidigt, redan 1928, slöts klubbarna samman i distrikt.

Ny organisation och nya namn

1934 bildades den gemensamma organisationen "Association of Inner Wheel clubs in Great Britain and Ireland".

Denna organisation skapades för att arbetet i samtliga klubbar och distrikt i hela världen skulle ske efter samma normer. År 1947 blev titeln "The Association of Inner Wheel Clubs".

Den internationella organisationen ändrade namn flera gånger. De klubbar som bildades under tiden fram till 1967 tillhörde "Association" och har denna beteckning i sina historiska dokument.

1967 blev "International Inner Wheel" (IIW) det gemensamma organet för alla IW-medlemmar i hela världen. I Sverige tillhör numera alla klubbar och distrikt SIWR och International Inner Wheel.

Ett internationellt nätverk

Inner Wheel växte runt om i världen och det fanns ett behov att träffas internationellt. Därför infördes möten - Councils - som hölls fyra gånger om året i England. Varje distrikt hade rätt att sända en representant. Dessa möten blev med tiden för stora och kostsamma att genomföra.

Convention för alla medlemmar

Till Inner Wheels grundläggande principer hör dock att verka för internationell förståelse. Sedan 1970 arrangeras därför vart tredje år en internationell kongress, Convention, på olika platser i världen.

Alla IW-medlemmar har rätt att delta och många ser här ett tillfälle att få kontakt med med-

lemmar från andra länder. Vid voteringar deltar endast valda delegater men alla medlemmar har rätt att närvara och följa diskussionerna. Vid Convention behandlas stadgeändringar och andra IIW gemensamma frågor.



Hela världen firar IW-dagen

Mrs. Helena Foster, IIW-president 1969-1970 kom med förslaget att hela IW-världen skulle ha ett datum då alla klubbar skulle fira starten av Inner Wheel. Gärna med program av internationell prägel. Sedan slutet av 1969 uppmärksammas Inner Wheels födelsedag den 10 januari av alla klubbar runt om i världen.

Vi finns över hela världen

Inner Wheel är idag en av världens största kvinnoorganisationer. 2024 omfattar IIW ca 4 000 klubbar med nästan 120 000 medlemmar i omkring 100 länder. I Sverige är vi ca 2 900 medlemmar i ca 80 klubbar. Sandviken IWC har ett 40-tal medlemmar.

DET FORTSATTE I SVERIGE 1949

Den första Inner Wheel-klubben i världen som bildades i Manchester 1924 fick snabbt efterföljare. Först i England, vidare runt i Europa och snart även till andra kontinenter.

Till Sverige kom Inner Wheel 1949. För 75 år sedan. Då bildades den första klubben här i landet i Filipstad. Den första presidenten var Jeanne Liedholm.

Klubben i Filipstad fick snabbt efterföljare i Sverige och Inner Wheel växte i landet. Från början av 1950-talet och under ca tio års tid hölls s.k. landsmöten i Sverige, dit alla Inner Wheel-medlemmar i Sverige var välkomna. Mötena blev så välbesökta att de till slut blev omöjliga att genomföra och de upphörde därför 1961. Klubbarna indelades i distrikt 1959.

SIWR bildades 1967

Svenska Inner Wheel Rådet (SIWR) bildades 1967 och hade sitt första möte i Lund i september. Rådet består av det innevarande verksamhetsårets distriktspresidenter och rådets verkställande utskott.

Ny distriktsindelning

1987 gjordes en ny distriktsindelning och D233 tillkom. Även D234 och D235 var inblandade i den nya indelningen (bilden).



Världspresidenter från Sverige

Många innerwheelare från Sverige har engagerat sig internationellt, bl.a. som Board Directors. Fyra svenskor har t.o.m. varit världspresidenter:



Britt Fjellander (1982-1983) skrev texten till IW-sången "The red rose of friendship". Hennes motto var: *Understanding and Peace.*

Elsebeth Bager (1970-1971) var den första icke engelska världspresidenten. Hon tog initiativ att IIV skulle kunna få konsultativ status i FN.



Solveig Svensson (2002-2003) med bakgrund och engagemang inom sjukvård och utbildning hade mottot *Care for the future*.

Marie-Claire Cronstedt (1976-1977) var den första IIV-presidenten som hade ett motto: *Preserve, Protect, Promote.*

Solveig var också rotarian och tillsammans med grundaren av Rotary Doctors, Lars Braw, startade hon vårt hjälpprojekt IW-doktorn.

2024 firar vi både 100, 75 och 50 år!

SANDVIKEN IWC TILLKOM 1974

Sandviken Inner Wheels första officiella klubbmöte ägde rum den 9 januari 1974 på Eos Car Hotel i Sandviken.

Den 16 november 1974 fick klubben sitt charterbrev vid en stor högtidlighet i Sandvikens kyrka med efterföljande middag på Eos.

Den första IW-klubben i världen bildades 1924. Den första svenska klubben startade 1949 och Sandviken kom 1974. 2024 firas med andra ord både 100, 75 och 50 år. På 20-årsjubileet 1994 berättade Gun-Britt Carlson hur Sandviken IWC växte fram och blev en livaktig klubb:

"Redan 1973 träffades några Rotaryfruar på lunch på Stadshotellet en gång i månaden. Marie Claire Cronstedt kom till Sandviken och försökte övertala damerna att bilda en Inner Wheel Club. Det lyckades inte.

Signhild Berlin i Gävle-Valbo IWC kontaktade Margareta Ledin och bad henne ta med sig fruarna till den nystartade IW-klubben i Forsbacka och komma hem till Signhild i Valbo. Margareta fick med sig Bia Clemensson, Barbro Cederlund och Gun-Britt Carlson. Det var stor fest hos Signhild. Där fanns Marie-Claire Cronstedt, Tipsu Tideström och Gävle-Valbo Inner Wheels styrelse. De fyra från Sandviken bestämde att träffas hos Bia om en vecka.

Alla Rotaryfruar från Rotary Västra bjöds till kaffestund hos Bia den 24 november 1973. Det kom 20 stycken och en interimstyrelse bildades.

Gun-Britt Carlson trädde genast i tjänst genom att servera kaffe.

Bia skrev brev till Gamla Rotaryklubben och inbjöd rotarianernas fruar till den nya IW-klubben. Det första officiella mötet hölls på Eos den 9 januari 1974. Gunnar Odén, Rut Bernunger, Ingrid Kjellander och Signhild Berlin var gäster. Vi var 28 personer.

Den 16 november 1974 fick vi vårt Charterbrev av distriktspresident Siri Eronn i Sandvikens Kyrka. Vi stod alla på trappan framför altaret, då Siri fäste Inner Wheel-nålarna på oss, allt under det att Carla Sundström spelade vackert på sin flöjt.

Göte Carlson, president i Sandviken Västra Rotaryklubb, överlämnade presidentkedja och önskade lycka till. Festen hölls på Eos. Vi fick flaggor och gåvor och en röd ros till varje chartermedlem av rotaryguvernören.



Sen har det rullat på. Medlemsantalet har stigit från 32 till 63. Glädjande är att så många rotarydamer från Hofors-Storvik har sällat sig till oss. Vi har mottagit 29 flaggor från andra klubbar, även från utlandet. Själva har vi envisats med att inte vilja ha någon flagga.

Inner Wheel-dagen den 10 januari har firats alla år, ibland hemma hos en medlem, ibland på Åsgården. Vi har haft två distriktsmöten i Sandviken IWC. Det första i oktober 1980 på Stadshotellet när Brita Hising var president, det andra i oktober 1990 på Hans Hiertas gård i Högbo, då Hildegunn Kasström var president. Vi har firat lucia tillsammans med Gävle-Valbo i Forsbacka i flera år.

Vi har hållit våra möten på Eos, Lottagården, Forsbacka Herrgård och ibland hemma hos



Interimstyrelsen i Sandviken IWC 1973-1975. Maj-Britt Jacobsson, Ulla Roslund, Margareta Ledin, Bia Clemensson och Gun-Britt Carlson. Bakom kameran Ulla Andreasson.

en medlem. Särskilt populärt har det varit att ha junimöten hos Kerstin Alfredsson och Ulla Olsson i deras sommarstugor, skönt belägna vid Gästriklands insjöar. Ett junimöte hade vi på Marita Östlunds sommarställe, vackert beläget i havsbandet utanför Gävle.

Förutom mötesförhandlingar så har vi alltid program på våra möten. De har varit varierande och intressanta. Det har handlat om mat, då vi har haft Hiram här som gästföreläsare. Ulla Andreasson har haft vinprovningkvällar med oss. Ingela Mothander-Agardh har berättat om Gävle lokalradio.

Olika firmor har haft modevisningar hos oss. Det har varit program om sjukvård, tandvård, böcker, språk, historia och musik. Så har vi fått besöka vår medlem Hildegunn Kasström och hennes man Håkan på deras djurklinik.

Vi har besökt museer, konstutställningar, Gefle Dagblad, General Foods, Lantmäteriet och Gävle Slott när Hisings var landshövdingepar där. Ibland har vi en rotarystipendiat med på mötena.

Några av oss har deltagit i Convention, Rally, Vänklubbar och alla har deltagit i intercity-möten. Vi har haft bokcirklar och kurser i bridge, etnologi, folkdräktssömnad, vävning och vegetarisk matlagning.



Vår ekonomi är god. Vi har ett konto som heter "Till glädje" från vilket vi har kunnat ge pengar till fadderbarn under flera år och engångsbelopp till Rädda Barnen, Röda Korset, PolioPlus, Rumäniens barn, Baltikum, till Brottsoffer och narkotikahundar.

Vi har lyckan att vara en livaktig klubb där det alltid finns medlem-

mar villiga att delta i styrelsearbetet med energi och glatt humör.

Varje år präglas av ett valspråk för hela världens innerwheelare. I år lyder det "Widen your horizons".

Tillsammans med våra gäster i kväll önskar vi varandra lycka till med en skål för Sandviken Inner Wheel Club."



VI VAR MED PÅ CHARTERFESTEN



Inbjudna gäster från när och fjärran deltog i charterfesten
Bia Clemensson
Tipsu Tideström
Maj-Britt Jacobsson
Elisabet Odén
Marie-Claire Cronstedt
Kerstin Alfredsson
Ulla Roslund
Marita Östlund
Barbro Cederlund
Anne Lindberg
Ingegerd Berg
Gun-Britt Tengdahl

Margareta Ledin
Gun-Britt Carlson
Rut Bernunger
Iréne Widmark
Anna Edin
Ulla Andreasson
Ulla Wijk Larsson
Carla Sundström
och många fler.

Dessutom kom medlemmar från klubbar i närliggande distrikt. Många hade sina respektive med sig så det var en stor skara som slöt upp på Eos den 16 november.

Ulla Andreasson, chartermedlem

VI VÄVDE VÄNSKAPSBAND

Sandviken Inner Wheel Club startade 1973 med en träff i Forsbacka hos Signhild Berlin. Ulla Andreasson, som var med från första mötet i Sandviken IWC, berättat här om folkdräktskursen och vävstugan som engagerade många av medlemmarna. Hon bifogar också bilder från de första åren.

Sandviken IWC har under de femtio åren hela tiden varit en aktiv klubb med stabila medlemsiffror.

Detta beror i första hand på att styrelsefunktionärerna entusiastiskt erbjudit intressanta föredrag vid de ordinarie nio klubbmötena. Dock är det alla de aktiviteter däremellan som fört oss medlemmar så nära varandra och som stärkt klubben.

Folkdräktskursen 1978-1979

Av de olika kurser som klubben deltagit i vill jag t.ex. nämna folkdräktskursen.

Några av IW-damerna hade redan en dräkt nästan klar men ville sy resterande delar och några ville, liksom jag, börja helt från start. Vi tog kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan som ordnade en kurs åt oss under tre terminer. Vi var sju kursdeltagare och kursledare var Gunhild Abrahamsson.



Oftast träffades vi i kurslokalen i Sandviken men när vi t.ex. skulle väva något speciellt tyg fick vi ge oss iväg till någon vävstuga på annan ort. Det svarta tyget till min kjol ordnade Gunhild så att jag fick väva i en vävstuga i Åshammar. Kanske var det våra besök i vävstugor som fick oss börja drömma om en egen vävstuga för IWC i Sandviken.

Själv valde jag att sy Bohusdräkten Inlands N:a och denna dräkt har varit självklar klädsel för mig vid högtidliga tillfällen såsom skolavslutningar, presidentskiften samt guvernörsskiften.

Vävstugan på Storgatan

Sandviken IWC kunde 1980 förverkliga en dröm d.v.s. öppna en egen vävstuga och en kurs i vävning startade som fortsatte ett antal år framöver. Vi hade förmodligen att få tillgång till en lägenhet i ett av Sandviks gula hus längs Storgatan (bild).

Det kändes nästan som att vi var unga på nytt och hade fått en lekstuga att inreda. De som hade vävstolar m.m. tog dit dessa och vi andra fyllde på möblemang med vad som kunde behövas



för en fungerande vävstuga. I en pärm skrev vi in vad var och en bidrog med av möbler m.m.

Vi behövde inte ha en kursledare i början eftersom det fanns så mycken vävkunskap bland IW-medlemmarna. Med stor entusiasm sattes de första vävarna upp. Premiär blev det i februari 1980 då Rut Bernunger vävde en brunvitrutig duk i tuskaft och sedan var vi sju andra som vävde var sin likadan duk.

I vävstugan vävde vi små och stora dukar, trasmattor, gardiner, handdukar, förkläden, löpare, servetter, plädar m.m.

Det som dock var mest imponerande var att 28 IW-medlemmar prövade på att väva.



Flitigast av alla var Ingegerd Berg som vävde 27 olika alster. De flesta IW-medlemmar låg vid ett snitt på 15 vävnader men det fanns de som vävde bara en eller två löpare men som ändå fick pröva på hur det är att väva. Kerstin Jonson, som senare blev medlem i IW-klubben, var kursledare i vävstugan under något år och fick där nya vänner.

Bia Clemensson och jag ansvarade för tretton nycklar till lägenheten och nycklarna lånades ut till dem som hade vävtider inbokade. När det var dags för eftermiddagskaffe dök flera upp och alltid hade någon med sig en god kaka. Samvaron i vävstugan betydde otroligt mycket för sammanhållningen i Sandviken IWC.

FRÅN MATRIKELN 1974-75



Första Matrikeln som Sandviken IWC fanns med i och där klubben bestod av 32 medlemmar var 1974-75.

I styrelsen ingick sex ledamöter. Det var Bia Clemensson, president, Margareta Ledin, v. president och ISO, Maj-Britt Jacobsson, sekreterare, Ulla Andreasson, v. sekreterare, Ulla Roslund, skattmästare och Gun-Britt Carlson, klubbmästare.



Trevlig fest 1994 fr v. Ulla Johansson, Ulla Andreasson, Kerstin Lid, Marita Östlund, Kerstin Alfredsson och Lena Blom.



Samma fest men ett annat bord. Margareta Ledin, Rigmor Gustafsson, Ingegerd Berg, Annemaj Berggren, Mayvor Meyer, Ingela Sten och Anna Edin.



Klubben ordnade även en kurs att sy lapptäcken. Här några av deltagarna. Fr.v. Alva Åhrling, Marita Östlund, Ingegerd Berg, Hildegun Kasström, Anna Edin, Gun-Britt Carlson och Kerstin Lid.



Avslutningsvis bifogar jag ett foto på ca hälften av de alster jag vävde i Inner Wheels vävstuga.

Framför allt stämmer jag in i tacket från Brita Hising när hon vid vävstugans stängning skrev i vävpärmen:

*Hej då,
Tack för alla fina stunder.*

IW-DAGEN STÄRKTE SAMMANHÅLLNINGEN

Inner Wheel-dagen den 10 januari, den dag då Inner Wheel startade i Manchester 1924, har uppmärksammats av klubben på många olika sätt under de gångna femtio åren.

Under många år firade vi tillsammans med Sandvikens rotarianer en söndag i anslutning till den 10 januari. Respektive/vän fick också gärna följa med. Programmen inleddes med snittar och bubbel, sedan blev det fika och någon form av underhållning. Och alltid lotterier med fina priser.

IW-dagen var ett jättebra tillfälle för många medlemmar, t.ex nya styrelseledamöter, att lära känna varandra lite bättre under lättsamma former. Vi hade mycket trevligt tillsammans när vi på lördagen före firandet träffades hemma hos någon och gjorde snittar tillsammans.

Det var alltid många glada tillrop när någon ny snitt skulle introduceras, tillverkas och avsmakas.

Till och med diskningen efter blev en trevlig sysselsättning när vi gjorde det tillsammans. Platser/lokaler har varierat. Vi var ofta på Sigridsgården eller hemma hos någon innerwheelare som kunde ta emot ett femtiotal gäster. Flera år var vi hos Helena Eriksson på Hedåsen. Vi gästade också Barbro Bejmar på Högbovägen som då tog över snitttillverkningen med den äran (även om styrelsen blev arbetslös).

Under pandemin arrangerades IW-dagen i Stadsparken och på Högbos dansbana. 2023 firade vi på Restaurang Kanalen på ett onsdagsmöte med föredrag om Hans Hiertas hustru.

Den 10 januari 2024 uppmärksammade klubben med ett stort kalas, Internationella Inner Wheel 100 år, Inner Wheel Sverige 75 år och vår klubb 50 år på The Church med respektive och gäster.

Bo Lindell från Stiftelsen Garissa besökte oss och berättade om arbetet på flickhemmet i Kenya.



2010 var vi hemma hos Helena och P-O Eriksson. Här arrangerades flera IW-dagar tills Erikssons flyttade från Sandviken.



Mai Lender Jänes, Lena Blom och Maritha Östlund i glatt samtal vid kaffebordet.



Diskningen efter firandet gick galant när vi alla hjälptes åt. Många fina minnen dröjer sig kvar efter dessa dagar.



Så här tjustigt har det sett ut när vi medlemmar själva fixat snittarna till IW-dagen. Och gott var det också!



Stort kalas för Sandviken IWC 50 år på The Church i januari 2024.

SÅ SÅDDES FRÖET TILL INNER WHEEL-ROSEN

Den världsomfattande Inner Wheel-rosen är en svensk idé sprungen ur det faktum att en IW-klubb inte hade råd med en större gåva. Buskrosen "Inner Wheel Forever" är en dansk idé från Convention i Köpenhamn 2015 som nu finns att köpa över hela världen.

Inner Wheels tradition att ge en ros till medlemmar, föreläsare eller andra gäster, som man vill särskilt uppmärksamma, uppvakta eller tacka härrör sig från slutet av 1950-talet.

När IW-klubben i Kalmar erhöll sitt charterbrev 1957 uppvaktade en annan svensk klubb med endast en röd ros. Klubben hade inte råd med en större gåva. Rosen fick vara en symbol för hyllningen. Det blev ett uppskattat initiativ.

Från Sverige till Danmark

Emma Kragh, klubbpresident från Danmark som deltog i charterfesten, tog med sig idén till Danmark. Sju år senare, 1964, hade Inner Wheel en konferens i England. Astrid Holck, som representerade Danmark, överräckte då tre röda rosor till IWs president Helene Foster. Astrid berättade att IW-rosen var en sed man använde sig av i Danmark när man ville uppmärksamma en särskild händelse eller person. Helene Foster tilltalades av idén och ville sprida den internationellt.

Några år senare fick en Köpenhamnsklubb besök från Sverige. Gästen välkomnades med en röd ros. Hon blev förtjust och berättade om rosen när hon kom hem till Sverige. Seden spred sig sedan i Sverige som en danske idé! Nu vet vi det var en svensk innovation!

Inner Wheel Forever

Inför planeringen av Convention i Köpenhamn 2015 kom idén upp om en buskros särskilt framtagen för Inner Wheel. Rosa Eskelund, som arbetade med att förädla rosor, lyckades efter ett tvåårigt



Döpte ros

Nej, det är inget fel på champagnen. Det är bara prinsessan Benedikte som döper en ny ros. "Inner Wheel Forever", heter sorten nu.

förädlingsarbete ta fram en ny IW-ros. Vid en ceremoni på Convention döptes, i rosa champagne, den nya ljusst rosa buskrosen till Inner Wheel Forever.

Prinsessan Benedicte döpte

Dopet förättades av HKH prinsessan Benedicte av Danmark. Rosen säljs nu över hela världen. En del av licensavgiften från försäljningen av rosen går till Inner Wheel. Den 14 maj 2018 reste Sandviken IWCs syrelse till Wij Trädgårdar i Ockelbo och överlämnade tre buskrosor Inner Wheel Forever som planterades i rosenrabatten.



Styrelsen fr.v. Barbro Hultgren, Christina Sundbom, Margareta Holmgren, Meta Lundquist, Ann-Marie Jonsson, Margareta Lidman, Kerstin Jonson och en trädgårdsmästare på Wij Trädgårdar i maj 2018.



Christina Sundbom, Margareta Lidman och Meta Lundquist i Ockelbo.

Att tala tyst om: En av styrelsemedlemmarna beordrades gå baklänges vid fotograferingen och föll då ner i en stor järngryta full med vatten.

Tur i oturen kunde en av trädgårdsmästarna hjälpa till med ombyteskläder.



På årets utflykt 2024, åkte vi för att kolla rosen. Vi upptäckte då att den dött! Trädgårdsmästarna talade om att det ev. kommer en ny.

HJÄLPSAMHET ÄR ETT ANGELÄGET VÄRDEORD

Inner Wheel är ingen hjälporganisation men en hjälpande organisation. Vi arbetar med små medel för projekt som i hög grad bidrar till ett bättre och friskare liv. I Sverige bedrivs flera gemensamma nationella, internationella och lokala projekt. I Sandviken har vi under åren framgångsrikt stöttat ett flertal viktiga sociala projekt.



2024 bedriver Svenska Inner Wheel tre gemensamma projekt som klubben stöder. Ett av projekten är Garissa-stiftelsens verksamhet i Kenya. Stiftelsen startades av läkarparet Ekman från Borås under volontärtjänstgöring för Rotary Doctors i Kenya. Stiftelsen kan idag erbjuda flera hundra flickor ett hem och en skolutbildning i skyddad miljö.



Temat för internationella Inner Wheels gemensamma projekt 2024-2027 är "Reach & Inspire".

Vi har haft besök av ett flertal lokala hjälporganisationer som berättat om sin verksamhet och då fått bidrag från klubben.

Vi har även samlat in sådant som behövs i ett hem plus kläder för kvinnor och barn till Kvinnojouren några gånger.

Dessutom har vi genom duktiga inköpare/klubbmedlemmar köpt in barnkläder och leksaker hos andra hjälporganisationer, en vinn-vinn-situation, och lämnat till behövande.

Vi har lämnat bidrag till Julgåvan som köper in julklappar till familjer där det finns barn som kanske inte annars får några.



När klubben firade IW-dagen och de 100 åren i januari 2024 fick vi besök av Garissa-stiftelsens ordförande Bosse Lindell.

Lokala insamlingar till behövande, t.ex. inför jularna, har engagerat många klubbmedlemmar.

Viktiga lokala projekt

Sandviken IWC har under årens lopp aktivt bidragit till de gemensamma svenska projekten. Dessutom har klubbens medlemmar finansierat många lokala projekt. Med ofta små medel har vi kunnat göra skillnad.

Sedan 1980-talet bedriver Inner Wheel ett projekt tillsammans med Tullverket i Sverige för inköp av narkotikasökande hundar.

Inner Wheel-doktorn är ett projekt i samarbete med Rotary Doctors Sweden i nordöstra Kenya.

Här finansieras aktiviteter för förbättrad hälso- och sjukvård för utsatta familjer, främst kvinnor och barn.

Ett viktig hälsoåtgärd är att förse byarna med rent vatten. Här har klubben gjort en insats nyligen och finansierat byggandet av en egen brunn.



Vi har haft besök av hundekipage från Tullverket som visat upp sina sökförmågor. Här imponeras medlemmar och gäster på en träff i Kanalgården.

BARNMORSKEPROJEKTET BLEV EN LYCKAD LOKAL INSATS

Det lokala samhället har förändrats mycket under femtio år. Hjälpbehoven ser helt annorlunda ut i dag jämfört med 1974. Sandviken har t.ex. fått många nya medborgare från andra länder där speciellt kvinnorna har en utsatt position.

Utifrån ledorden Vänskap, Hjälpsamhet och Internationell förståelse frågade sig klubbens medlemmar om de kunde göra något för de kvinnor - "våra systrar"- som de mötte varje dag. Kvinnor som var på flykt undan krig och förföljelse. Så föddes det lokala Barnmorskeprojektet 2018.

Tanken väcktes att ordna träffar för enbart kvinnor som läste vid SFI i Sandviken. Syftet med projektet skulle vara att genom ökad kunskap om kvinnohälsa och kvinnans rättigheter underlätta integrationen för kvinnorna som deltog i programmet.

Det skulle vara ett forum för kvinnor som tillsammans med barnmorska, tolk och klubbmedlemmar skulle erhålla information och en möjlighet att diskutera och ställa frågor. Frågor om vad som är viktigt för att kvinnor skall kunna leva ett värdigt liv, mötas med respekt, leva ett liv fritt från våld, få information om reproduktiv hälsa m.m.



Klubben ansökte om finansiella medel från Kultur- och fritidsförvaltningen i Sandvikens kommun och beviljades 45 000 kr. SFI ställde lokaler och tolkar till förfogande, en legitimerad barnmorska engagerades och medlemmar från Inner Wheel ordnade med fika.

Klubbens koordinator för projektet var Barbro Hultgren (bilden). Projektet startade i september 2018. Då genomfördes den första av sju föreläsningar för arabisktalande kvinnor. Ett halvår senare, mars 2019, var det de eritreanska kvinnornas tur att på deras språk, tigrinja, få lyssna och delta i den första av fem föreläsningar. På grund av pandemin och



Barnmorskan Eva Timerdal (t.h.) kom från Gävle och höll i lektionerna med hjälp av tolken Talin Mikaelian från SFI.

Folkhälsomyndighetens restriktioner kunde projektet inte fullföljas enligt plan men den 29 mars 2023 avslutades projektet.

Mötena, som leddes av en barnmorska, Eva Timerdal från Gävle med hjälp av tolken Talin Mikaelian från SFI, blev mycket trevliga och lättsamma. Kvinnorna hade många frågor om sex och samlevnad och om kvinnlig hälsa i allmänhet. Diskussionens vågor gick ibland riktigt höga. Det är stora skillnader i traditioner i olika länder.

Vid utvärdering av "Barnmorskeprojektet" framkom två framgångsfaktorer. En faktor var att kvinnorna, som deltagit i projektet, haft ett forum där de fått information om sina rättigheter, diskuterat reproduktiv hälsa på de egna språken, tigrinja eller arabiska.

Den andra faktorn var att kvinnorna ställde frågor och förde diskussioner som inte hade varit möjligt om informationen skett inom ramen för samhällsorientering riktad till både män och kvinnor. Antalet kvinnor som deltog vid föreläsningarna varierade mellan 10 – 30 personer.

Ett tiotal medlemmar från Inner Wheel har vid ett eller flera tillfällen deltagit i mötena. De har fått kunskap om hur olika villkoren är för s.k. etniska svenska kvinnor och "våra systrar", att integration tar tid och att man kunde märka skillnad på synsätt mellan äldre och yngre kvinnor. Avslutningsvis, ett projekt som berikat oss oavsett etnicitet.

Anne Charlotte Olofsson

Sonja Båtelsson om projekt IW-doktorn



HUR KLUBBEN ORDNADE EN BRUNN MED RENT VATTEN

IW-doktorn är ett gemensamt Inner Wheel-projekt som engagerat många klubbmedlemmar under årens lopp. Hjälpprojektet har varierat. Finansiering av jeepinjer med fokus på kvinnliga läkares volontärsuppgifter och olika hälsovårdsinsatser för kvinnor och barn är några exempel. Behovet av nära tillgång till rent vatten

är av stor betydelse för många familjer. Det är oftast kvinnornas uppgift att skaffa vatten. De kan få bära vatten på huvudet kilometervis från vattendrag eller brunnar. Sonja Båtelsson berättar här om ett lyckat klubbprojekt i samarbete med Rotary Doctors/IW-doktorn i Endebess-området i Kenya:

Efter att några i vår klubb varit på studiebesök i Kenya med Rotary Doctors och sett vilken enorm skillnad det gör med rent vatten, så väcktes idén om att finansiera en brunn. På distriktets årsmöte bjöd vi in Carin Berg-Wedren som höll ett föredrag om vikten av rent vatten. Då övriga klubbar inte var intresserade av ett gemensamt brunnprojekt beslöt vi att försöka samla medel till en egen brunn.

Tack vare bl.a. en generös grundplåt från Margareta Karlsson och flitigt insamlade klubbmedlemmar uppnåddes målet.

I januari 2023 kunde Karin Håkansson på Rotary Doctors ge ett förslag på en brunn.



Det är ofta kvinnornas roll att förse hemmet med rent vatten och de får gå långa sträckor varje dag med kärnen på huvudet. Vår brunn gör skillnad!



Den 15 mars 2023 kom beskedet att brunnen, Kween, i Cheptantan i Endebess-området, var färdig. Kostnaden landade på 39 395 kr. De pengarna hade vi.

Där kan nu 60 hushåll samt en marknad hämta rent vatten på rimligt avstånd. Tidigare tog det 40-50 minuter att gå till och från en källa där de kunde hämta rent vatten. Nu är det för många bara ett par minuters promenad till brunnen. Det gör stor skillnad.

Jag har varit i Kenya och tittat till den färdiga brunnen. Då träffade jag många kvinnor och barn som alla ville tacka så mycket för den nya brunnen.

Vi i klubben har gemensamt bidragit till att förbättra hälsan för en grupp medmänniskor i västra Kenya. Det tycker jag vi kan vara stolta över.

Kvinnan i mörkblå t-shirt heter Annah Kikuka Kiriongi och är "Village elder" och var den personen som skrev ihop förfrågan till Rotary Doctors om hjälp med en brunn.

Kvinnan i den turkosa blusen heter Ruth Temuko Naibei. Hon berättade att de nu kan använda mycket mer vatten än de gjorde tidigare. En "normal" familj kan hämta vatten upp till fem gånger per dag. Det är bra att bara ha 30 meter till brunnen, sade hon.

MARLENE WAHLQVIST MINNS FÖDELSEN

Några Sandviken-damer mellan 30 och 40 år inbjöds av en Fru Clemensson, en sandvikendam som var medlen i Gävle IWC, som fanns på den tiden. Hon föreslog att vi skulle bilda en IWC i Sandviken. Det planerades under hösten 1973, och vi tyckte alla att det lät spännande.

Vi hade ju god kontakt med Rotary på den tiden, vi var samtliga Rotary-fruar. 1974 lagom till IW-Dagen skulle vi ha det första IW-mötet och vi kom överens om att vi alla skulle komma. Mötet blev den 9 januari. På morgonen ringde jag till Ulla Andreasson som var den man skulle anmäla sig till, och sa att jag inte kunde komma. Ulla påminde mig om att vi alla lovat att komma. När jag då berättade att jag låg på BB och fått en son den 8:e januari kl. 22.01 enligt journalen, ansågs jag ha giltigt förfall.

Övriga möten under åren deltog jag i. Vi flyttade från Sandviken sommaren 1975 så min tid i IW i Sandviken blev tyvärr kort.

Vi var mycket aktiva på den tiden, förutom vanliga trevliga månadsmöten som vi hade kommer jag ihåg några speciella gånger. Som jag tidigare nämnde var våra kontakter med Rotary mycket goda. Vid ett tillfälle bjöd vi in Rotaryklubbarna på en Modervisning med IW-damer som mannekänger vilket var mycket uppskattat. (En av damerna skulle visa fodret i sin jacka, och då visade det sig att hon glömt blusen inunder.)

IWC arrangerade också luciatåg, med våra småttingar som vi ju alla hade på den tiden. Alla lucior, stjärngossar och tärnor fick som belöning varsin kokosboll. Vi var nog inte välkomna till den lokalen efter det, för det var kokos överallt. Jag tror att det var



på Stadshotellet, Eos eller något liknande. Vid ett annat tillfälle blev IW-klubben inbjuden av Rotary till en middag på Stadshotellet. Något jubileum om jag inte minns fel. Då var också Marie-Claire Cronstedt inbjuden, som Rådspresident. Det var något år innan hon blev IIW President. Marie-Claire var mycket elegant i en mycket stor hatt som virvlade runt på dansgolvet med alla Rotary-herrar.

Jag var då 32 år och i den klubb som jag flyttade till var alla betydligt äldre, men det var inte det som gjorde att jag saknade Sandvikens IWC. Det var nog för att i Sandviken var det en mycket fin sammanhållning, och alla var mycket aktiva, inte bara styrelsen. Jag hoppas det är så fortfarande.

IW Hälsningar

Marlene Wahlqvist i dag Stockholm Västra IWC

INGRID, EN AV MÅNGA VI SAKNAR



Ingrid var under flera år en stötteleplare för många och särskilt för mig. Vi arbetade en hel del tillsammans på Högskoan i Gävle. Hon som doktor i engelska.

När det var dags för mig att börja jobba inom International Inner Wheel hjälpte hon mig att friska upp engelskan. Hon var min mentor och vi tränade varje vecka att prata och gå igenom IIWs texter, protokoll och instruktioner.

Ingrid var klubbpresident 2011-2012 och distriktets president 2015-16.

Under många år var Ingrid den som översatte, på SIWRs uppdrag, dokument och protokoll från International Inner Wheel till oss i Sverige..

Kerstin Jonson

ANETTE WIKLUND OM VÅRT 30-ÅRSKALAS

Jag invaldes i IW 1985. Hade då många goda vänner där, så det var ingen tvekan att tacka ja. Hann vara sekreterare och ISO innan Anne Lindberg kom och frågade om jag kunde tänka mig att bli president 2004-2005 efter Gun-Charlotte Lindblom.

Eftersom jag hade hunnit att bo några år i Köpenhamn och varit medlem i International Womens club kände jag, att jag gärna åtog mig presidentsysslan och blev övertygad om att alla i styrelsen skulle hjälpa till.

Satte mig och skissade på var vi skulle ha mötena - Forsbacka Vårdshus - god mat och snälla människor.....och vad mötenas program skulle innehålla.

Första mötet 1/9 gick till Gysinge, där AnneKatrinn Dunker dukat upp för att berätta om ost och korv. På det hade vi ett skördelotteri.

Det som vi måste ta itu med på en gång var Sandvikens Inner Wheel Clubs 30-årsjubileum. Bestämde att vi skulle vara på Mässen och tillfråga de duktiga



Anette Wiklund, president i Sandvikens IWC 2004-2005.

sång-flickorna Lotta Tonlycke och Eva Mossberg om att komma och underhålla. Jubileet skulle inledas med en drink kl 19.00.

Sedan följde menyn: gös med skaldjurscannelone och grönsaksymfoni, Tobleroneparfait med Vallmoflarn och hemgjord chokladbit. Vitt vin. Pris 175 kr.

Vi hade så'n tur så Lotta och Eva ville inte ha någon ersättning, eftersom jag varit deras lärare på Hammargymnasiet.

För att få upp stämningen hade ett sånghäfte tryckts upp och eftersom Inga Söderlind fanns med i klubben var det lätt att få igång sången på rätt ton. Jag minns 30-årsjubileet med glädje fastän det var en grupp kineser som störde och som Anders Wrethem försökte tysta ner, när han kom och höll tal från Rotary.

Ja, hela mitt år som president tyckte jag var en spännande utmaning. IW-dagen när vi i förväg gjorde små runda snittar och som alltid skulle vara mycket mindre enligt Ulla Olsson, som styrde oss andra.

Vårt motto är som alla vet: Vänskap och hjälpsamhet. På senare år har också Internationell förståelse kommit till och det behövs också eftersom vi lever alltmer globalt. Hoppas vi fick in det i våra träffar.

Vi kämpade också för att få in nya medlemmar, men kom överens om att inte heller glömma varandra inom klubben.

*Anette Wiklund
Klubbpresident 2004-2005*

VI SAKNAR OCKSÅ ULLA OLSSON



Ulla Olsson var aktiv i styrelsen fram till sin död 2014.

Ulla Olsson var med i klubben 1977-2014 och var aktiv i styrelsen under många år. Hon var klubbmästare från 2005 och de sista åren klubbpresident. Eftersom hon var kommunens kostchef så hade hon, förutom sin stora yrkesskicklighet, tillgång till ett fint kök som vi kunde utnyttja när det behövdes.

Dagen före IW-dagen var vi i styrelsen ofta hemma hos varandra och förberedde det som skulle serveras. Ulla var den som styrde och ställde och såg till att snittarna alltid höll högsta klass. Vi hade dessutom en mycket trivsamt eftermiddag tillsammans vid köksbänkarna och fick lära känna varandra lite bättre under lättsamma former. IW-dagen firades på många ställen. Ibland hemma hos varandra. Männerna (rotarianerna) fick också vara med och fira. Fram till 2012 var alla innerwheelare släkt med någon i Rotary.

Lena Blom, klubbpresident 1995-1996

VILKEN FIN FÖRENING VI HAR

Jag kom till Sandviken IWC 1992 från Ovansiljan IWC där jag varit medlem åren 1982-1990. Medlemmarna var från Mora, Orsa och Älvdalen. Jag bodde då i Orsa men flyttade sedan till Sandviken. 1995-1996 var jag klubbpresident. Här några minne från det året.

Världspresident mitt presidentår var Ida Dubbeldam-De Klerk, Nederländerna med mottot "Open your heart and your home".

Jag övertog presidentkjedjan från Gun-Britt Carlson, en av dem som startade vår klubb men som nu inte mer finns bland oss. Då var vi 62 medlemmar och fick ha 3 st delegater på distriktsmöten. Vid årets slut var vi 61 medlemmar. 7 medlemmar slutade och 6 nya tillkom. Idag är vi 42 medlemmar och eftersom vi är 50 eller färre får vi utse 2 delegater till distriktsmöten.

Mysigt årsmöte

Att ta över efter Gun-Britt kändes ansvarsfullt. Det skedde den 7 juni vid årsmöte i Ulla Olssons stuga vid Vettssjön i Järbo. På den tiden hade vi alltid årsmöte vid verksamhetsårets sista klubbmöte inte första mötet i september som nu är. Vi utlovades bad på nylagd sandstrand om vädret tillät. Jag minns inte att vi badade men det blev en mysig utekväll. Gäst var landshövdingens fru Brita Hising som tidigare varit medlem i vår klubb.

Inbjudan på rim

I månadsbrevet 1-3 bjöds vi till möte via en dikt. Tyvärr vet jag inte vem som var författare. Brita?



"Hos Ulla i stugan möttes Brita och Lena inför första höstmötet vi borde oss förena och för IW:s damer nåt kul arrangera liksom lämpligt antal bilar dirigera till Gävles vackra stad där husen står rad vid rad till Hisings våning vi hälsar er alla Brita kåserar om Gävle, sé n blir det vin, vatten och några rätter kalla Slutligen kaffe och liten kaka I dunkla förhöstnatten går så färden till Sandviken tillbaka"



På toppen hos Hisings

Så blev det första klubbmötet i september 1995 en trevlig och

minnesvärd kväll i Hisings takvåning på ett av höghusen mitt emot Boulognerskogen i Gävle. Brita uppfyllde verkligen med råge världspresidentens motto Open your heart and your home.

Margarethas kvastar i EU-projekt

På den tiden träffades vi oftast på Forsbacka värdshus vid våra klubbmöten och den 2 oktober fick vi besök av Margaretha Lidman som då ledde ett EU-projekt. Länets hantverkare fick möjlighet att under ett par veckor visa sina produkter på lagerhyllor med namn Ivar på IKEA i Paris.

Många hantverksprodukter av X-lokala hantverkare visades förutom textila produkter. Utställningen var mycket uppskattad.

Bland de varierande föremålen var bl.a. målade kvastar från Sandviken populära. Margaretha blev, som alla vet, så småningom medlem i vår klubb.

Beslut om endagars DÅM

På distriktsmötet i Avesta bestämdes att distriktsårsmötena

i fortsättningen ska äga rum på en dag i motsats till tidigare år då det alltid varit två dagar.

Nära köp av ambulans

Den 1 november gjorde klubben ett spännande besök hos Anders Wiman AB som bl.a. byggde ambulanser. Anders var enligt egen beskrivning en "annorlunda" elev i skolan och tillhörde de han kallade "suddgummikastarna". Ett par av våra klubbmedlemmar, som arbetat som lärare, nickade bekräftande.

Anders Wiman ville bygga bilar, startade eget företag, köpte en Volvo Duett och byggde om den och vann en tävling. Gjorde jobb åt Scania och VW. Sedan blev det mest ambulanser. Anders är också den som har kommit på kamerabevakningen åt Trafikverket.

Vi damer var mäktiga imponerade av Anders energi, glädje och engagemang. Vi köpte ingen ambulans men det var nära.

Många vinster i Forsbacka

Det har blivit en tradition att vi får inbjudan till Luciatablå med skolbarn ifrån Forsbacka skola. Musikunderhållning och efterföljande julbord på Forsbacka Vårdshus ingår. Inbjudan kom först från Gävle-Valbo IWC och efter deras nedläggning har Forsbacka Rotaryklubb tagit över. Ett roligt minne därifrån är alltid lotteriet med MÅNGA MÅNGA vinster som ger upphov till både skratt och tidsåtgång.

IW-dag med snittar

Inner Wheel-dagen firades, som traditionen då bjöd, med "cocktailparty" hemma hos någon medlem. Det bjöds då på snittar och vin. Den här året var vi hemma hos Kerstin Lid. Ett mycket trevligt sätt att på ett annorlunda vis umgås med medlemmar och respektive.

I februari fick vi också vara med om ett spännande rättegångsspel på Sandvikens tingsrätt tillsammans med Sandvikens Rotaryklubbar. Det var ett autentiskt fall och mycket intressant att följa förloppet fram till domen. Klubbmedlemmarna var nämndemän, övriga medverkande funktionärer var yrkesmän.

Tänkvärt om miljön från Sonja

På vårt marsmöte berättade Sonja Båtelsson, miljökonsult, mycket tankeväckande om hur framför allt vi i västvärlden förbrukar jordens resurser i alltför stor takt. Då, 1996, började det bli klart att vi i Sandviken skulle börja sortera våra sopor!

Styrelsen bestämde att nominera Ulla Larde till distriktspresident, hon blev sedan vald och vi var stolta över vår distriktspresident.



Mai Lender Jänes i berättartagen.

Ny teknik på biblioteket

Den 6 mars åt vi på Folkets hus nya skotskt inredda pub. Därefter togs vi om hand av Mai Jänes som berättade om allt man kan göra på biblioteket förutom att låna böcker. Redan då skedde stora tekniska förändringar på biblioteken, t.ex. användning av CD-skivor och uppkoppling via datorer till olika databaser.

Efter Påsk, den 3 april berättade Mita Roos om påsktraditioner

förr och därefter fick vi en underbar påskmiddag med lammstek. Efter middagen blev vi allvarliga och intresserade när vi fick besök av diabetessköterska Eva Haglund som berättade om skillnaden mellan diabetes 1 och 2, olika medicineringar och den viktiga maten. Det fanns mycket att lära för oss även om alla känner till att sjukdomen finns.

Skönsång av egna sirener

Den 8 maj fick vi i Sandvikens kyrka lyssna till Mariasånger med den kvinnliga sånggruppen Åtta sirener. Av de åtta har två varit medlemmar i vår klubb, Inga Söderlind och Ann-Mari Aldén. Efter den fina stämposången i kyrkan intog vi en god supé på Hotell Princess.

När sommaren började göra sitt välkomna intåg avslutade jag mitt presidentår i samband med årsmötet som hölls på gästgivargården i Torsåker. Då fick vi också höra Kronbloms skapare Ingvar Persson livfullt berätta om Seriefigurer och annat i Torsåker.

Vilken förmån jag haft

När mötet var slut och jag hade lämnat över presidentkedjan till nästa president Ulla Olsson gick jag ut i sommarkvällen och tänkte på vilken fin förening vi har. Stor glädje, gemenskap, trygghet och upplevelser av mycket olika slag. Dessutom att vi har möjlighet att skänka pengar eller produkter som är menade att göra gott där behov finns, både här i Sverige och utomlands.

Stort tack till Ulla

Avslutningsvis vill jag tacka Ulla Åhlén Berg som var sekreterare och skrev så fina protokoll.

/Lena Blom



Convention 2024 i Manchester, England. Det känns stort att ha fått vara med på Inner Wheels 100-årsjubileum och vara röstande delegat för alla klubbar i D233. 2 300 kvinnor (och medföljande) från nästan 100 länder, tillsammans i 5 dagar. Ett event som inte kan återberättas, måste upplevas!

STORT ATT HA FÅTT UPPLEVT ALLT DETTA

En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag varit på Högskolan i Gävle. Först som informationssekreterare, sedan som rektors assistent. Före dess, 1987, "arbetade" jag som kursansvarig för en vävkurs hos TBV i Sandviken. Vi höll till i en av bruksgårdarna på Storgatan (tror det var sotarna som hållit till där tidigare). Det var ett tiotal damer som var kursdeltagare och vi hade mycket trevligt. Att det var Inner Wheel som hade kursen inom TBV hade jag ingen aning om då. Visserligen kände jag några av deltagarna men inget sades, eller att jag inte uppfattade, att det var ett Inner Wheel-arrangemang.

Klubb för bara kvinnor lät bra

Min man kom hem från ett rotarymöte och sa att det fanns något som hette Inner Wheel i Sandviken och där endast kvinnor fick vara med. Jag tyckte det lät trevligt och tog kontakt med någon, kommer inte ihåg vem, och blev antagen som medlem 1 januari 1991 samtidigt med Ulla Åhlén Berg. Fram till 2012 var det krav att man skulle ha någon anhörig som var rotarian och eftersom min man var rotarian så var det OK. På Convention 2012 röstades den regeln bort och nu är alla kvinnor som önskar och antar våra motton välkomna som medlemmar.

Började som klubbmästare

Jag började alltså som medlem och satt mycket förundrad och tyst på alla möten. Förstod inte riktigt vad Inner Wheel gick ut på. Jag började som klubbmästare för verksamhetsåret 1994-95. I mina uppgifter ingick att jag skulle ta emot anmälningarna till möten. Det var jättebra att börja med för då lärde man känna igen namnen på medlemmarna.

En dag ringde Anna Edin och frågade om jag kunde tänka mig att vara sekreterare i klubben! Vadå? Jag visste knappt vad IW var och jag tackade nej. Då föreslog hon att jag kunde bli ISO. Då behövde jag bara skriva några julkort till våra vänorter, två stycken om året. Det tyckte jag att jag kunde acceptera och på den vägen är det. Året efter sa styrelsen att då blir du vice president, Vadå? Hade ingen aning om att klubben på de tiden hade den "tjänstvägen"; ISO sen vicepresident sen president till sist past president. OK, det var bara att ställa upp så 1997-98 var jag president i Sandviken IWC.

Vad är Convention?

År 2000 hade Sverige den stora äran att vara värd för Convention, International Inner Wheels högsta beslutande möte som arrangeras på olika orter vart tredje år. Då var mötet i Stockholm och det talas

fortfarande mycket gott om detta arrangemang worldwide. Men jag hade då ännu inte fattat att det var något som alla medlemmar kunde/skulle delta i. En sak som jag ångrar.

Det första Convention jag var med på hölls i Istanbul 2012 och det var en ögonöppnare. Så fint att se alla kvinnor från alla världens hörn på samma plats med samma mål, att göra världen lite bättre. Därefter har jag deltagit 2015 i Köpenhamn, 2018 i Melbourne och 2021 digitalt i Indien och så nu på 100-årsjubileet i Manchester. Internationellt erbjuds det många möjligheter att knyta nya IW-kontakter. Som delegat har jag, förutom vid Conventions, deltagit i flera European och Nordic Meetings och som "vanlig" medlem i Östersjömöten och olika rallyn i Europa. Åk gärna på dessa möten! En helt ny värld öppnar sig.

Från 2004 var jag medlem i distriktets VU. Först som distriktssekreterare i några år och 2011 blev jag distriktspresident. Under två möten om året fick jag träffa klubbdelegater från hela distrikt 233, från Avesta i söder till Mörsil/Åre i norr. Mycket trevligt, givande diskussioner och beslut och intressanta kringarrangemang under mötespauser. Många av dessa medlemmar i distriktet har jag kontakt med än i dag.

Men min IW-karriär slutade inte på distriktsplanet. Jag fick glädjen att fortsätta jobba på riksplanet. Först som Vice Rådsresident, därefter Rådsresident, Nationalrepresentant och redaktör för IW-Nytt och medieansvarig. Under knappa två verksamhetsår (slutade i förtid) var jag vald till Internationella Inner Wheels Editor/Media Manager. Därefter återvände jag till motsvarande befattning i IW Sverige.

Med ålderns rätt har jag trampat ner mina åtagande på rikspla-

våra möten. Tala om nätverksbyggande! Jag kommer ihåg hur bra vi hade det med fin möteslokal och välsmakande måltider på Bruksmässen under mina första år i klubben. Tyvärr fick vi (och Rotary) inte vara kvar p.g.a. nya bestämmelser inom Sandvik.

Jag minns också hur roligt vi hade kring firandet av IW-dagen. Under en period firades dagen hemma hos någon klubbmedlem. Vi stod för värdskapet några år hemma hos oss på Odengatan. Under flera år var vi hos Helena

IW-doktorn gör och vilket stort hjälpbehov som finns i byarna.

För några år sedan var jag med och startade ett lokalt mödravårdsprojekt inom IW riktat till invandrarkvinnor i Sandviken. Mer om detta på annan plats. Information är ett ämne som legat mig varmt om hjärtat sedan min tid på Högskolan. Syns vi inte - finns vi inte! Därför har jag bl.a. regelbundet försett lokaltidningarna med referat från våra klubbmöten, s.k. läsartext och tagit fram en roll-up för klubben och distriktet.



Här är vi alla som varit redaktörer i International IW tillsammans med Trish Douglas IWPresident 2023-2024. Fr.v. Prahaba, Sandra, Trish, Ashnadelle, Michelle, Yeok San och jag vid Convention i Manchester 2024.

net. Redaktörsbefattningen delades upp. De senaste åren har jag varit ansvarig för tidningens layout och den tekniska produktionen. Dessutom har jag fortsatt att vara medieansvarig inom SIWR, d.v.s. varit administratör för SIWRs Facebooksida, tagit fram och uppdaterat trycksaker m.m. Den 1 juli 2024 lämnade jag producentjobbet och har nu endast kvar uppdraget som Medieansvarig och administratör för Facebook Sverige. Från 1 juli 2024 är jag även distriktsredaktör för D 233 och ska bl.a. se till att vi syns i IW-Nytt.

Saknar Bruksmässen

Under min tid som klubbfunktionär fick jag vara med om mycket. Det har varit en spännande och mycket givande resa. Jag tänker då på alla intressanta och trevliga personer jag mött. Medlemmar, gäster och föreläsare vi haft på

och P-O Eriksson i Hedgrind. Det roligaste var nästan före mötet när vi fixade snittar och efteråt då vi var ett gäng som umgicks kring disken. Minnen...

Våra projekt är viktiga

Jubileer är ett fint tillfälle att titta tillbaka. Som vi gör nu. Eftersom jag varit med i klubben i över 30 år har jag fått varit med och firat jämt några gånger tidigare. Alltid lika kul. Flera gånger var vi på Forsbacka Vårdshus, umgicks, åt god mat och som vanligt konstaterade att det var bättre förr... Våra projekt har alltid intresserat mig. T.ex. stödet till Rotary Doctors/IW-doktorn. Under ett par år var jag t.o.m. sekreterare i styrelsen för Rotary Doctors. Jag och min man var med på en studieresa till Kenya, fick åka med på jeeplinjer och kunde på ort och ställe konstatera vilka fina insatser

Ger inte upp

Engagemanget i Sandviken IWC kan jag inte släppa. Jag kommer att fortsätta så länge jag får och orkar. Nu när jag förärats utmärkelsen "Aktiv HedersMedlem" så får jag väl fortsätta ett tag till. För klubbens, och hela Inner Wheels framtid, är det dock livsviktigt att nya medlemmar engageras i klubarbetet. Att de involveras i styrelsearbetet så snart det går. T.ex. som vice. Hitta på nya funktionärsbefattningar om inte de befintliga passar.

Att vara med i styrelsen är en win-win-situation för alla inblandande! Och om du som medlem blir tillfrågad om en befattning: Säg ja! Du kommer aldrig att ångra dig. Ett tips från en som varit med ...

Kerstin Jonson
Redaktör distrikt 233,
Past IIW Editor/MM 2019--2020



Margareta Karlsson, klubbpresident 2019-2020

MOVE TO CONNECT - ETT VINNANDE CONCEPT

Att åka på European Rally med IW har inget med bilar att göra som man kan tro. Det är i stället en sammankomst med de europeiska IW-klubbarna.

Det första Europeiska Rallyt gick av stapeln i Rotterdam september 2019 och symposiet var "Move to connect" vilket min man Leif och jag tog fasta på. Vi tog motorcykeln från Sandviken ner till Holland och fick en trevlig helg där det ingick föredrag av inspirerande kvinnor, god mat och trevliga utflykter.



I Rotterdam fick jag en riktigt trevlig pratstund med en danska, Astrid Holmriis.

Det var mitt första rally och min första kontakt med övriga europeiska klubbar och även mitt första år som klubbpresident. Mycket på en gång och då var det tur att Kerstin

Jonson var med som mentor och stöttande invand IW:are. Det var en lärorik helg och som nyinvald klubbpresident fanns det mycket att lära sig och suga i sig.

Mitt år som klubbpresident

Mitt år som vald president började som tur var med ett år som inkommande president då jag egentligen inte förstod varför jag tackat ja till presidentäret. Jag var väldigt nervös och trodde att allt skulle gå åt skogen men det året fick jag god stöttning och sedan blev året som president riktigt roligt och jag tror att jag gjorde ett bra jobb.

Det året firade vi 45:års jubileum i klubben och tillställningen tog plats i Forsbacka Vårdshus med underhållning, mat och inbjudna gäster från Rotary och andra klubbar. Vår dåvarande distriktspresident Raija Leijon var även med.

IW - en kvinnoorganisation

Att vara medlem i en förening som IW där det enbart är kvinnor kan vara både bra och dåligt.



Vi kvinnor kan ha väldigt starka åsikter och vill gärna komma till tals och vi tycker om att prata om mångt och mycket. Det kan ibland bli lite för mycket och som president känner man sig lite som en fröken i en småskoleklass där det kan vara svårt att få tyst på eleverna.

Vi hade många trevliga och roliga möten under mitt år och jag ångrar inte att jag tackade ja.

I IW är vi starka tillsammans och vill man så får man väninnor för livet!



Vi tog motorcykeln från Sandviken till Rotterdam. Ekipaget väckte viss uppmärksamhet på Rallyt.

NÄSTA RALLY VAR I BERLIN

2022 var det dags för nästa internationella Rally/träff. Nu i Berlin.

Den här gången reste jag och Leif mera traditionellt - i bil. Totalt var vi 600 innerwheelare (med/utan resp.) från 21 länder som nappat på inbjudan. IIW President Zenaida Farcon öppnade seminariet på lördagen som handlade om IWs framtid.

Stor del av programmet äg-

nades i övrigt åt sightseeing per buss och flodbåt. Och många trevliga måltider.

Vi var tre innerwheelare från Sverige. Alla tre från samma klubb - Sandviken IWC! Från Danmark kom det tre bussar med hela 100 deltagare. Hoppas vi blir fler från Sverige/Sandviken nästa rally, i september 2025 i Århus i Danmark.



Sveriges/Sandvikens representanter på galamiddag på lyxiga KaDeWe i Berlin.



CONVENTION VAR EN MÄKTIG UPPLEVELSE

Jag var även på Convention/100-årsjubileum i Manchester 7-11 maj 2024. Det var en upplevelse, och då jag inte var delegat så kunde jag njuta av allt som hände runt omkring.

Det var så många kvinnor och så många länder så det var svårt att greppa men samtidigt fick man en förståelse för hur otroligt stort och viktigt Inner Wheel är.

Imponerande arrangemang

Invigningen var mäktig, lång och imponerande. Det var körsång, tal och andra festligheter. Vid anmälan fanns det också möjlighet att boka utflykter och jag, Sonja och Gunnar Båtelsson samt Björn Jonson var på en utflykt som hette "Eat the city".

En guide tog oss med på olika restauranger i Manchester där vi fick smaka på olika typer av mat från staden. Det var väldigt trevligt och gott och guiden var väldigt engagerad. En annan utflykt som vi bokade privat var en guidad tur på Old Trafford och alla som kan fotboll vet att det är Manchester Uniteds hemmaarena, fotboll alltså.

Galamiddagen hade 1920-talstema

Sen var det dags för avslutningsmiddagen som hade tema 1920-tal och där hade i stort sett alla gått in för att klä upp sig med både tidstypiska klänningar och fjäderboor. Männerna hade också klätt sig i tidstypiska kostymer och kepsar. Det var så kul och festligt att se alla kreationer, den ena tjugigare än den andra.

Det bjöds på trerätters med vin och mellan varje rätt så var det dansuppvisningar och musikuppträdanden. Allt var välordnat och det var en härligt uppsluppen stämning.

Det blev spontandans, jenka och disco, när middagen var avslutad och vi gick trötta hem till hotellet.

Det var en upplevelse att få vara med

Manchester är en väldigt trevlig stad och det var som sagt en upplevelse att få vara med om ett sånt stort event och det är synd att inte fler klubbmedlemmar tog chansen när det var så nära.

Nästa gång blir i Manilla.

Margareta Karlsson

Margaretha Lidman, klubbpresident 2016-2017

PÅ BOKKLUBB I AUSTRALIEN

2014 skulle jag och min man Rune åka till Australien och då bl.a. till Sydney. Inför besöket tog jag kontakt med sekreteraren i en Inner Wheel-klubb i staden, Sydney Inner West. Hon heter Linda Petersen och är danskfödd. Klubben hade visserligen inte något ordinarie möte de dagar jag skulle vara i Sydney, men en bokcirkel i klubben skulle ha en träff då och jag var välkommen, hälsade Linda.



Linda hämtade mig utanför hotellet. Det hällregnade och var fullständigt kaos i trafiken. Man är inte så van vid regn där och alla verkar ta bilen när det regnar.

Klubben var ung. Den chartrades 2010. De hade 10 aktiva medlemmar. Linda, min ledsagare, var sekreterare och vice president i klubben samt International Service Chairman vid distriktsmötena.

Klubben ägnade sig åt otroligt många olika volontärprojekt både lokala och nationella. Varje månad ordnade man barbeque för Gorman House som är en narkotika/alkoholavdelning vid ett av Sydneys sjukhus. Många av patienterna var familje- och hemlösa så man samlade även in kläder och dylikt för dem.

Inför julen varje år satte man sig ner i klubben och skrev 10 julkort var till alla boende på demens och alzheimers vårdhem. De får troligen inte så många själva. Julkort är som bekant väldigt viktigt i engelskspråkiga länder. De samlade även in toalettartiklar

för unga mödrar vid en narkotika- och alkoholklirik. Ett nationellt projekt var Cord Blood som innebär att man samlar blod från navelsträngar från nyfödda och lämnar till en blodbank. Blodet används för bland annat barnleukemi. Man transplanterar stamcellerna. Man hade även en nationell insamlingsdag för detta blodprojekt "Coin for blood".



Ett projekt som jag tyckte var särskilt speciellt var Mastectomy Project. Man gör handsyddafodral i fin bomull i trevliga mönstert som används av kvinnor som bröstopererats för att ha underkläderna och samla lymfvätska. Ett annat projekt avsåg tillverkning av birthing kits att sända till

u-länder för att hjälpa till att göra födandet renare och minska barn dödligheten p.g.a. infektioner. Någon i klubben hade räknat ut att de var och en gör ca 100 timmar volontärbete per år! Vilka föredömen!

Man behövde inte ha läst boken

Jag nämnde att jag besökte ett bokklubbsmöte. Det var väldigt okonventionellt. Man är välkommen även om man inte läst boken. Denna gång gillade inte majoriteten boken och hade inte läst ut den. Det spelade ingen roll utan det viktigaste var att träffas och lösa världsproblemen d.v.s. ha trevligt. Bokklubben är ett försök till inkörsport för medlemskap då man kan delta utan att bli medlem.

Världen är liten!

Jag hade med mig två böcker som present, dels en nyutkommen bok om Sverige med bra bilder och vetlig modern text, dels 100-åringen. Döm om min förvåning när Linda, min nyfunna vän, sa att hon just läst den och tyckte att den var underhållande bra. Tala om att världen är liten.

Sedan mitt besök har vi skickat julkort till varandra och utväxlat diverse småsaker för klubbblotterier etc.

Linda och jag hade planerat att mötas i Köpenhamn under Convention 2015 året efter men hon bröt benet strax innan, stackarn.



Här står Margaretha i mitten av bokklubbsdeltagarna i Sydney.

Margaretha Lidman

Sonja Båtelsson i Tyskland 2006-2012

INNER WHEEL BYGGER VERKLIGEN BROAR

Som "medföljande" till Tyskland och med de utflugna barnen kvar i Sverige, var det en spännande uppgift att bli engagerad socialt. En av idéerna var att söka upp en Inner Wheel Club. Jag hittade Reutlingen-Tübingen IW-club, tog kontakt och var välkommen till kommande möte.

Lite nervös letade jag mig dit och fick ett mycket varmt mottagande av alla medlemmar. Från att ha varit yngst i Sandviken befann jag mig nu i en skara där jag var mitt i åldersspannet. Värmen, entusiasmen och initiativförmågan var påtaglig.

Presidenten styr med fast hand

Att komma in i en ny föreningskultur visade sig vara spännande. Presidenten i klubben har ett helt annat ledarskap och styr med stadig hand. Presidenten utser själv sin styrelse och presenterar den och det kommande verksamhetsåret i samband med överlämnandet på det festliga mötet i juni. Alla programpunkter är då spikade

och även den årliga utflykten som årets president arrangerar, oftast med 1-2 övernattningar. Exempel på sådana resor var Lugano och Moskva.

Minns och hjälper gärna andra

Varje år arrangerades en jättestor basar till förmån för välgörenhet. Vi jobbade intensivt i flera dagar och fick in en stor summa pengar. Hjälperverksamheten var fokuserad på nationella projekt, framför allt gentemot barn och äldre. Detta bottnar i egna minnen från krig och efterkrigstid. Klubben hade också kontakt med boende på ålderdomshem som vi dels besökte och spelade spel med, dels bjöd ut på restaurang.

Bra språkträning för mig

En av medlemmarna hade ansvar för att erbjuda kulturella utflykter. Det kunde t. ex. vara konstutställning eller konsert.

I klubben fanns en bokklubb som träffades regelbundet för högläsning och fika i privat miljö. Dessa möten var en bra språkträning för min del.



Två "invandrare", Sonja från Sverige och Birgitta från Finland, på möte i Tyskland.

Det fanns också en aktiv vänskapsklubb i Schweiz. Den träffade vi varje år, varannan gång i Schweiz och varannan i Tyskland. Mycket trevliga möten.

Håller fortfarande kontakt

Jag fick sex fantastiska år i klubben och har fortsatt kontakt med ett antal medlemmar. Jag kunde även följa med på deras resa till Valencia, trots att jag redan flyttat hem till Sverige. Ett mycket kärt återseende blev det. Inner Wheel bygger verkligen broar.

Sonja Båtelsson



Reutlingen-Tübingen IWC gör årligen många resor och utflykter, en del med övernattningar. Här var vi i Lugano.

VAD ÄR VÄL EN BAL PÅ SLOTTET?



Alla medlemmar i Sandviken IWC fick på våren 2015 en inbjudan från Gävleborgs läns landshövding Barbro Holmberg, till mingel och tilltugg på slottet i Gävle.

Gissa om det blev populärt. Nästan alla medlemmar i klubben hörsammade inbjudan. Det fina inbjudningskortet var personligt ställt till var och en. (Kan det vara ett sätt att få medlemmarna att komma på klubbmötena eller var det slottet som drog?)

Det var en förväntansfull skara innerwheelare som samlades utanför grindarna till slottet i Gävle en kväll i mitten av juni.

Vi undrade varför just vi var bjudna. Svaret var att Rotary-klubben i vår grannkommun, som har landshövdingen som hedersmedlem, anordnar en julfest varje år där Sandviken IWC är inbjuden och där träffar Barbro. Hon ville nu återgälda detta med att bjuda hem oss innan hon skulle lämna sin befattning.

När vi hälsat på varandra och på värdinnan och fått lite dricka och småplock till livs så visade det sig att vi skulle få en hel middag. Det serverades specifika välsmakande rätter från länet och en spelmansgrupp musicerade så det gungade i slottsgemaken.

Som tack för kvällen och tiden i vårt län överlämnade Kerstin Jon-

son från oss en IW-ros och en liten gåva i form av en IW-halsduk så att hon inte skulle glömma bort oss.

Barbro har under sin mandatperiod varit mycket positiv, engagerad och ställt upp på det mesta som hon tillfrågats om vilket gjort henne mycket populär. Vi önskade henne lycka till med kommande projekt, vilket hon inte ville avslöja just då.



Kerstin Jonson överlämnar ros och sjal samt tackar Barbro för inbjudan och önskar lycka till med nya uppgifter.



Vid småborden verkade alla trivas. Längst fram t.h. Elisabeth Ålenius.



Vid det stora ovala bordet i mitten av matsalen fick många plats. Stämningen var hög och mat och dryck lät sig väl smaka.



Landshövding Barbro Holmberg hälsade välkomna och flankeras av Margareta Melin och Sonja Bätelsson vid ankomsten till slottet i Gävle.



Vid bordet kan urskiljas t.v. Ulla Larde och Lis-Kersti Sterler.

KREATIVA MÖTEN UNDER PANDEMIÅREN

Mitt i mitt år som president drabbades vi av pandemin och styrelsen fick fundera ut alternativa medlemsmöten.

Tack vare Lena Bloms datakunnighet var vi snabba med att genomföra digitala möten. Det gav oss möjlighet att anlita spännande långväga föredrags hållare, vilket är ekonomiskt svårt i vanliga fall. Andra månadsmöten genomförde vi utomhus. T. ex. decembermöte i Stadsparken, då vi även välkomnade två nya medlemmar, samt IW-dagen som vi firade i riktig vinterkyla på dansbanan i Högbo.



Våra extra aktiviteter, såsom fikaträffar och bokklubb, genomfördes också utomhus, även mitt i vintern.

Pyselgruppen har tillgång till tillräckligt stor lokal, hos Margareta Karlsson, för att kunna träffas inomhus.



Glögg i december 2022 fick vi också i Stadsparken. Vantarna på och varm glögg i termos. Allt går!



Sonja Båtelsson, t v. välkomnar två nya medlemmar, Gunnel Wengelin och Margot von Holst i den kyliga Stadsparken.

Klubben valde att inte genomföra något nyval under pandemin, vilket betydde att styrelsen satt oförändrad i två år.

Mina år som president var omtumlande men också mycket positiva, eftersom vi kunde genomföra alla medlemsmöten trots pandemin. Styrelsen är mycket stolt över detta.

Sonja Båtelsson, KP 2020-2022

Under pandemin hade klubben också några föreläsningar via Zoom, vilket fungerade mycket bra. Bl.a.

Margareta Wargelius, tidigare ordförande i Rotary Doctors Sverige, berättade om projekten som Inner Wheel sponsrade.



Mattias Wengelin, son till vår medlem Gunnel, berättade om hur Sjöräddningen arbetar vid våra kuster och i Medelhavet. Mycket spännande.



Sandviken kommuns fristadsförfattare Mahdiah Golroo ser som sin plikt att vara de iranska kvinnornas röst i andra länders media berättade hon för oss på ett Zoom-möte.





MÅNGA INNEHÅLLSRIKA ÅR

1974

Som framgår på annan plats firades bildandet av Sandviken IWC stort med en charterceremoni i Sandvikens kyrka och efterföljande middag på Eos Car Hotel. Bordsvisans sista vers på melodin "I see the moon" löd (hela visan på annan plats):

*Ärade gäster, vi höjer vårt glas
Skålar för framtid med äkta emfas
Mottot det blir:
we hope you feel
happy in Inner Wheel*

1979

Fem år hade nu gått sedan starten och det firades stort. Ingegerd Berg författade en trevlig jubileumsvisa speciellt för detta tillfälle. En vers ur visan som finns på annan plats (melodi Halleluja):

*Inner Wheel- ja fyller fem
Inner Wheel- ja roterar med kläm.
Gratulera, att vi har blivit flera
Hos Barbro vi ännu har vårt trevna hem.*

1984

Ytterligare fem år senare, den 14 november 1984, firade klubben sitt 10-årsjubileum. Totalt 44 personer deltog i firandet.

Bia Clemensson, klubbens första president, sände en hälsning från Helsingborg dit hon flyttat. Ny sång komponerades av Ingegerd på melodin "Vi hänger med". Slutvers:

*Kvällen ägnar vi åt jubileumskul.
Vi har fest i vårat inre trygga hjul.
Utanför roterar våra herrars gäng
och vi alla stämmer in i glad refräng:
Vi snurrar mé, vi snurrar mé, osv*

1987

Den 20 maj 1987 besökte klubbens medlemmar Gävle slott där vår medlem Brita Hising tog emot. Britas man var då landshövding i Gävleborgs län



och de huserade på slottet. Den 7 september 1987 öppnade Inner Wheel en egen vävstuga på Storgatan 4, där sotarna tidigare hållit till. Kerstin Jonson blev senare handledare.

Lokalen blev en fin samlingspunkt. Trevliga eftermiddagar med mycket prat och fika. Efter något år fick klubben inte vara kvar i lokalerna. Vävstolarna flyttades då hem till Kerstin Lids gillestuga på Kyrkogatan.

1989

Nu var det dags igen för jubileum. Den 6 september firade Sandviken IWC uppnådda 15 år, enkelt men trivsamt. Gunnar Mascoll Silfverstolpes dikt "Slut på sommarlovet" lästes. Dikten börjar:

*Det var den tid, då våra fickor spändes
av kantstött frukt med regnvåt lera på.
Det var den tid, då trädgårdsstaken
tändes och sken på kräftfat i en mörk berså.
Det började bli nästan kallt att bada,
och snåren sveptes in i spindelväv.
När sista lasset kördes till sin lada...*

1994

Klubbens 20-årsjubileum firades på Forsbacka Vårdshus med en stilfull gäsamiddag. Klädsel smoking eller mörk kostym. Årets valspråk var "Widen your horizons".

1999

Den 3 november firade Sandviken IWC sitt 25-årsjubileum på Forsbacka Vårdshus med supé och underhållning. Det serverades en välsmakande tre-rättersmeny.

Toastmaster Mai Lender Jänes läste en berättelse om Fasanen. Inga Söderlind läste en vers av jubileumssången från charterfesten. En sångaryllning genomfördes av medlemmar ur Sandvikens Manskör.

Anna Edin berättade om klubben som startade med en träff hos Signhild Berlin i Valbo. Flera penninggåvor överlämnades. Ett trettio-tal gäster deltog vid jubiléet.

2000

År 2000 var Sverige värd för International Inner Wheels Convention. Mötet hölls den 17–20 maj i Stockholm. Hela IW-Sverige var engagerat och Sandviken IWC hade hand om en grupp deltagare från England (UK). Distriktet ansvarade för en middag på Solliden. Arrangemanget blev mycket lyckat och många runt om i världen talar än i dag berömande om Convention i Stockholm.



Stort intresse för tillverkningen av dalahästar på Convention i Stockholm 2000.

2004

Den 6 oktober Intercitymöte på Forsbacka Vårdshus. Den 3 november fyllde klubben 30 år. Anette Wiklund var president. Det firades på Forsbacka Vårdshus och några spelade fyrhändigt på piano.

2009

Den 6 november firades vårt 35-årsjubileum. Även nu på Forsbacka Vårdshus.

2010

Fortsatt livaktig klubbverksamhet. På septembermötet demonstrerade Inga-Lill Eriksson Qi Gong och akupressur. Qi Gong är enligt Inga-Lill en väg till god hälsa och kan utövas oavsett ålder. Kropp och själ samverkar. I oktober informerade Lars Holmgren



och Annica Berglund (bild ovan) om Kråknäsfyndet och stenåldersgravsättningarna i Torsåker.



I Forsbacka Vårdshus mysiga miljö har många möten och fester ägt rum.

Den 3 november arrangerade Sandviken IWC ett Intercitymöte med Gävle-Valboklubben. Mötet gästades av distriktspresident Rut Bodén som tog upp svårigheterna att få in nya medlemmar. Rut berättade att klubbarna numera kan ta in s.k. Hedersmedlemmar, d.v.s.

kvinnor som inte har anknytning till Rotary. Man kan vara hedersmedlem i tre år och sedan bli ordinarie medlem. Beteckningen hedersmedlem är missvisande och bör bytas mot gästmedlem. Detta måste dock bestämmas på internationell nivå och Sverige skulle tillsammans med Danmark föreslå att ändringen görs i våra länder. Frågan blev inte aktuell när kravet på koppling till Rotary försvann några år senare. Rut berättade även om hjälpprojekten



som IW stöder. En annan föreläsare på mötet var Monika Wickberg, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle (bild). Hon berättade om Språket - en spegel i tanke och känsla. När hon kom som tonåring från Tyskland och skulle lära sig svenska lyssnade hon på flickor i sin ålder. Hon lärde sig då först moderna uttryck som "jasså", "vetja" och "justja". Med dessa svar gick det att delta i en konversation. Man tillägnar sig ett språk bäst genom att lyssna, upptäcka, förundras och sedan använda orden. Fastna för det du förstår och tycker är roligt och låt resten komma senare. Omgivningens respons har mycket stor betydelse för språkut-



Snittar på parad på matbordet hos Eriksons inför IW-dagens firande.

vecklingen. Ord uppstår i ett språk när behov finns. Ordet för glesbygd finns i Sverige och Norge men inte i Tyskland. Grönland har 300 ord för snö, Frankrike 7 ord för njuta. Tänk vad man lär sig på ett IW-möte!

2011

Den 9 januari firade klubbens medlemmar med partners Internationella Inner Wheel-dagen hos Helena och Per-Olof Eriksson.

I april arrangerades ett Intercitymöte på Forsbacka Herrgård med Gävle-Valbo IWC. Föredrag av Lasse Johansson från Stiftelsen Forsbacka Bruk som berättade om bruket under 1900-talets första hälft. Johan Palmberg kompletterade med fakta om bruket och herrgården.

På majmötet var det Champagneprovning. Hans Hedblom berättade om champag-



ne och mousserande viner. Årsmötet i juni genomfördes på Wij trädgårdar i Ockelbo (bild). Den sista juni lade Gävle-Valbo IWC tyvärr ned sin klubb. Några av medlemmarna gick med i Sandviken IWC.

2012

Den 1 februari samlades medlemmarna på restaurang Castello (f.d. Klaras vid Odenplan) för en god måltid och föredrag av tandläkare Nils Öhlén som berättade om Rotary Doctors/IW-doktors verksamhet i Kenya.



I mars samlades medlemmarna på Lenas bilskola i Sandviken och fick en lektion i gamla och nya trafikregler. Därefter middag på restaurang Malaysia.

På aprilmötet var det mannekänguppvisning. Femeny i Sandviken visade vårmodet hos Barbro Bejmar. Mannekånger var några klubbmedlemmar. I maj var det först lunch på Forsbacka Vårdshus med Rotary-stipendiat från USA. Efter lunchen gick färden till Gävle Slott där landshövding Barbro



Holmberg guidade och bjöd på kaffe. Årsmötet i juni var på konstnärshemmet Tallbo med lunch på Kungsfors Herrgård. Anette Wiklund berättade om Ecke Hedbergs konstnärskap.

Kerstin Jonson och Ingrid Vestin Forsgren berättade om sina upplevelser från Convention i Istanbul på klubbmötet på Living Room i september. Vid Convention beslutades att Inner Wheel välkomnade även kvinnor som inte hade någon anknytning till Rotarys medlemmar. Förutsättningen för medlemskap i Inner Wheel är endast att kvinnorna anammar Inner Wheels principer.



Kerstin Jonson med en av få manliga innerwheelare. Han är medlem i Nederländerna.

2013

Författaren Agneta Pleijel var föreläsare vid klubbmötet på Bruksmässen den 6 mars. Temat för föreläsningen var: Lusten att läsa och skriva. Agneta har besökt klubben flera gånger. En bidragande faktor till dessa besök kan vara att vår bortgångne medlem Ulla Olsson och Agneta var barndomskamrater. Även i september var mötet på Bruksmässen. Anna-Karin Modin berättade om fäbodliv.

I oktober hade klubben besök av distriktspresident Maj-Britt Wickberg. Agneta Rudsänger läste en berättelse på "jämska".

2014

Klubbmöte i mars på Bruksmässen med föredrag av Anna Karin Malmström Ehrling om Människan, friheten och framsteget. Feministiska pionjärer från fyra sekler

Verksamhetsåret 2013/2014 avslutades i juni med besök i Gävle, först upp i Rådhusets torn och därefter lunch på Hedvigs Trädgård.

Klubbens 40-årsjubileum firades den 5 november på Bruksmässen med middag, återblickar, medlemsintagning och musikunderhållning. President Berit Stenmark hälsade välkommen.

Festmåltiden bestod av krämig svampsoppa med cheddarost-toast som förrätt. Till varmrätt serverades helstekt kalvytterfilé med rostade betor, västerbottenostkräm, rödvinssås samt ugnrostad potatis. Desserten var hjortronsorbet med en bubblande Moscato d'Asti på toppen. Som avslutning bjöds på kaffe med tårta.

Gun-Britt Carlson berättade om minnen och episoder från när klubben bildades 1974. Se annan plats i tidningen.

Berit Kvarnlöf, Ulla Mueller och Christina Sundbom valdes in



Berit Stenmark pryds med klubbpresidentkedjan från RP Kerstin Jonson.

som medlemmar. Mai Lender Jänes läste upp brev med hälsningar och gåvor till hjälpverksamhet. Tre musikanter spelade och sjöng 1970-tals musik. Jubilarerna uppvaktades av bl.a. dåvarande rådspresident Kerstin Jonson och distriktspresident Lena Blom.

2015

Den 10 juni var Inner Wheel tillsammans med Valbo-Forsbacka Rotaryklubb inbjudna till mingel, mat och musik på Gävle slott. (Se annan plats i tidningen.) Mötet i november var på Bruksmässen. Då berättade vår mångåriga medlem Mai Lender Jänes om sina upplevelser av att vara flyktbarn under andra världskriget.

Julfesten i december arrangerades i Vallhovskyrkan. Margareta Lindblad berättade om Wilmaguiden. Margareta med make hade rest världen runt för att få underlag till guideböcker som de gett ut om bl.a. Sydafrika och Kina. Sedvanlig risgrynsgröt, julklappsutdelning och julsånger.

2016

IW-dagen den 10 januari firades hos Barbro Bejmar. Trevlig samvaro med sång och musik av Emma Halén och Johanna Hynynen.

Klubbmöte i mars på den nyöppnade Restaurang Kanalen.



50 år

Föredrag av utbytesstudent Ethan Hoffman, Illinois, USA. Han berättade om hur det är att bo i ett annat land. En av de första dagarna han var här åkte familjen han bodde hos till återvinningsen. Ethan blev helt fascinerad över allt som sorterades. Själv beskrev han att hemma i USA blandade han allt i skräppåsen avfall, jeans, flaskor. När Ethan kom hem skulle han införa sopsortering.

På majmötet var det modevisning på Forsbacka Vårdshus. Caroline Wallin från Modekiosken visade kläder och Anna-Stina Persson visade hattar. Mannekängerna var Anna-Stina Wallin, Ulla Mueller och Berit Kvarnlöf. I september hölls årsmötet på Kanalen med sedvanliga förhandlingar.

Lotta Dehlin och Najiba Mansouri, som arbetar på SAIKs kansli med att aktivera invandrarkvinnor, berättade om "Nya personer – nya vänner".



KP Margareta Montalvo tackar Najiba Mansouri för ett mycket intressant föredrag med en obligatorisk IW-ros.

På novembermötet på Kanalen höll Uno Blom en Teceremoni.

2017

På mötet i februari på Restaurang Kanalen höll med.dr. Kerstin Stake Nilsson en underhållande föreläsning med titeln "En spännande resa genom mag-tarmkanalen".

En riktig ögonöppnare. Och roligt.

I april hade vi besök av Silviasyster Andreas Melkersson (bilden) som berättade om sitt arbete på Silviahemmet med utbildning av silviasystrar.



Klubbmöte på Restaurang Kanalen i maj med mannekänguppvisning. Kläder från Modekiosken och M Woman visades.

Kvällens höjdpunkt var att Gun-Britt Carlson och Anna Edin hedrades med utmärkelsen aktiv hedersmedlem och erhöll Honoured Activ Badge för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för Inner Wheel.

Våravslutning i juni med besök hos konstnär Kenneth Sjöholm i Järbo. Lunch på Kungsfors Herrgård.

2018

Den 14 maj skänkte Sandviken IWC tre IW-rosor (buskar) "Inner Wheel forever" till Wij trädgårdar i Ockelbo.

2019

Den 6 november hade vi 45-årsjubileum på Forsbacka Vårdshus med bl.a. distriktspresident Raija Leijon. God mat och dryck. Kvällens behållning gick till IW-doktorn. Kerstin Jonson berättade om IWs och klubbens verksamhet och utveckling. Sammanlagt var vi 36 deltagare.

Klubben ansökte och fick av kommunen projektmedel till ett informationsprogram i kvinnofrågor riktat till invandrarflickor/

kvinnor i Sandviken. Medel beviljades med 45 000 kr.

Med stöd av barnmorska, tolk och engagerade IW-medlemmar, Barbro Hultgren m.fl., kunde det fleråriga projektet genomföras framgångsrikt. Mer om detta på annan plats.

2020

IW-dagen firades i år den 8 januari. Klubben arrangerade den 8 mars vårens distriktsmöte på Västtanbygården.

Pandemin slår till med full kraft under hösten. Folkhälsomyndighetens restriktioner medför att vi inte kan träffas och ha möten och middagar inomhus.

2021

Vårt måtto under pandemin: Vi ställer inte in - vi ställer om!



Nu blev det många utomhusaktiviteter. En gång i månaden träffades vi och fikade i Stadsparken. Även bokklubben hade sina träffar där och Evelina Jigsäter visade upp och berättade om sina hundar. Pandemisäkert pyssel fortsatte i Margareta Karlssons ateljé i Högbo.

Den 10 januari firades Inner Wheel-dagen med mingel och quiz utomhus i Högbo. Promenad med grillning vid Gunnarudden den 3 februari. I mars var det digitalt möte med fristadsförfattaren Mahdiah Golroo som berättade om sitt liv.





Nästa digitala möte var den 7 april när Margareta Wargelius, ordförande i stiftelsen Rotary Doctors, berättade om arbetet i Kenya. Insamlingen till IW-doktorn uppgick till över 9 000 kr!

Den 26 april hade "Arbetsgruppen Sandviken IWC 50 år 2024" sitt första möte.

Sista digitala mötet för verksamhetsåret var den 5 maj när Mattias Wengelin berättade om sitt volontärarbete inom Sjärräddningssällskapet. Verksamhetsåret avslutades i juni med utflykt till Haga Trädgård i Hofors.

2022

Vid klubbmötet den 6 april erhöll Lena Blom och Kerstin Jonson utmärkelsen HAB, (Honoured Active Badge) aktiv Hedersmedlem för sina mångåriga och betydelsefulla insatser för Inner Wheel.

2023

IW-dagen firades i år under två dagar. Den 10 januari ordnade klubben en utflykt till Silvanum i Gävle för att se Lennart Nilssons fotoutställning. Dagen efter, på det ordinarie månadsmötet, träffades medlemmarna som vanligt numera på The Church.

Anna Lundberg från Högbo Bruk höll ett trevligt föredrag om friherrinnan och brukspatronen Cajsa Cederström, som var gift med Hans Hjerta. Hon är inte lika känd som maken trots att hon framgångsrikt drev bruket under hela 37 år efter makens bortgång.

Genom donationer och lotterier lyckades Sandviken IWC samla in pengar för att finansiera ett eget brunnsprojekt i Kenya. Projektet drevs i samverkan med Rotary Doctors/IW-doktorn. Under några månader lyckades klubbmedlemmarna samla in hela 40 000 kr!

Flera klubbmedlemmar inklusive medföljare deltog i Vänskapsmötet i Tällberg i september.



IWs president Trish Douglas fick ett Lek-sandsbröd på Vänskapsmötet.

Mötet arrangerades av vårt distrikt 233 och samlade 140 deltagare från hela landet. På plats fanns även flera internationella gäster, bl.a. IWs president Trish Douglas.

2024

Den 9 januari var det 50 år sedan Sandviken IWC hade sitt första officiellt klubbmöte. Dagen efter, den 10 januari, var det exakt 100 år sedan den första Inner Wheel-klubben i världen bildades i Manchester, England. I år firar även Sveriges första innerwheel-klubb 75 års-jubileum. Det var i Filipstad som den första svenska klubben bildades den 1 juli 1949.

Dessa jubiléer uppmärksammades på årets IW-dag. Mötet hölls på The Church med ett 40-tal deltagare.



Speciellt inbjuden gäst var Bosse Lindell, ordförande i Garissa-stiftelsen, ett hjälpprojekt som engagerat många medlemmar ända sedan 2012 (bild).



Maria Jacobsson gästade klubben i februari. Hon informerade oss om Hedåsgårdens Seniorcenter och "körde" sittgympa med oss. Det blev många skratt och insikter om betydelsen av att röra på sig. Något att tänka på när man t.ex. lyssnar på ett föredrag är att luta sig mot ryggstödet på stolen och fötterna på golvet!



I mars inbjöds Leif Jonsson som är författare och skriver om det Sandviken han växte upp i. Marsmöte är lika med valmöte och det valdes funktionärer bl.a. till klubbens styrelse för verksamhetsåret 2024-2025.



Lars "Halvan" Halvarsson besökte klubben i april. Han visade foton och berättade anekdoter från sitt liv som pressfotograf. Flera av medlemmarna kände igen människor och motiv. Nämnas kan att "Halvan" bl.a. fotade dåvarande landshövdingen Lars Ivar Hising i långkalsonger och Jimi Hendrix.

Klubbmötet i maj blev annorlunda. Vi, ett 20-tal damer, träffades på Sandegårds. Där serverades dryck med tilltugg. Kläder inhandlades för att bäras under våren och kommande sommar. Kanske även nästa år!

Verksamhetsåret 2023/2024 avslutades den 12 juni med utflykt till Wij trädgårdar i Ockelbo.



50 år

Besöket började med promenad i rosenträdgården. Vi letade den ros som klubben skänkte till Wij trädgårdar maj 2018. Tyvärr blev den inte "For Ever". Den hade frusit ihjäl. Ny ros skall planteras. Efter promenaden intogs lunch. Dagen avslutades med överlämning av funktionsmärken och promenad i parken.



Inkommande KP Anne Charlotte Olofsson har fått kedjan av avgående KP Eva Svängård.

2024

Möten i höst

Följande föreläsningar/möten har i skrivande stund inte ägt rum men ingår i de 50 åren.

Onsdag den 4 september

På årsmötet i september föreläser Erika Svedlund, Läkemedelsverket om processen när nya läkemedel tas fram.

Onsdag den 2 oktober

"Från svedjefinnar till Kungsbergets skidanläggning - en tidsresa från 1500-talet fram till idag". Det är rubriken på vår IW-vän från Falun Maj-Britt Wickbergs föreläsning.

Hon berättar om sin släkt som bott och verkat i området. Hon har även skrivit en bok om sin släkt.

Onsdag den 6 november

"Genom livets årstider - växter, örter, tankvärt och några råd från 1100-talet" är namnet på Annika Norins novemberföreläsning.

AKTIVA HEDERSMEDLEMMAR



Fr.v. Kerstin, Sonja Båtelsson utdelande klubbpresident och Lena.

En av de finaste utmärkelser man kan få som medlem i Inner Wheel är Aktiv Heders Medlem, HAM, (Honoured Active Member).

Utmärkelsen erhåller den som gjort utomordentliga insatser för Inner Wheel. Ett tecken på utmärkelsen är att personen erhåller en brosch (HAB, Honoured Active Badge).

Fyra medlemmar i vår klubb har för sina insatser på lokal - distrikt - nationell och internationell nivå erhållit denna utmärkelse.

I maj 2017 erhöll Gun-Britt Carlson och Anna Edin utmärkelsen.

Fem år senare i april mottog Lena Blom och Kerstin Jonson samma utmärkelse.

Gun-Britt var medlem i klubbens interimsstyrelse som bildades 23 november 1973. Hon var vår första klubbmästare och under åren 1994 - 1995 klubbpresident.

Anna Edin var klubbpresident 1992 - 1993. Hon var den person som bidrog till Kerstin Jonsons engagemang i Inner Wheel. Vi minns Gun-Britt och Anna för deras starka personligheter och engagemang.

Både Lena och Kerstin är och har varit mycket aktiva i Inner Wheel. För närvarande innehar Lena uppdraget som distriktets sekreterare och Kerstin är sedan 1 juli i år distriktets redaktör och sedan 2022 medieansvarig i Svenska Inner Wheel Rådet.

Åren 1995 - 1996 var Lena klubbens president och 2014 - 2015 distriktspresident. Lena har dessutom varit bl.a. IT-samordnare, webmaster och matrikelansvarig.

Kerstin har i två perioder varit klubbens president, 1997 - 1998 och 2018 - 2019. Förutom dessa uppdrag har Kerstin varit distriktspresident, rådspresident, redaktör för IW-nytt, grafisk producent för Svenska Inner Wheel Rådet och Editor/Media Manager i International Inner Wheel.

Anne Charlotte Olofsson



Brosch Aktiv Hedersmedlem / Honoured Active Badge.

NÅGRA STYRELSEBILDER FRÅN DÅ OCH NU

Många medlemmar har under de gångna femtio åren lagt ner ett stort engagemang för klubben som funktionärer i styrelsen. Den har vanligtvis bestått av sju ledamöter. Fast när det har funnits gott om kandidater kan det t.o.m. ha varit tio medlemmar i styrelsen.

Även om många suttit fler än ett år innebär detta att fler än 100 medlemmar har varit aktiva i styrelsen.

Här några styrelsebilder från då och nu. 46 medlemmar har t.o.m. varit klubbpresidenter. Namnen finns på en särskild sida.



1995-1996. **Lena Blom** president. Fr.v. Ulla Olsson, Ulla Åhlén Berg, Kerstin Jonson, Gull-Britt Häggström, Gunvor Öberg och Mita Roos. Saknas Inga-Lill Westlund och Gun-Britt Carlson.



Klubbstyrelsen 2011-2012. **Ingrid Westin Forsgren** president. Lena Blom, Gunilla Holmgren PP (t.h.), Katriina Jakenberg, Mai Lender Jänes, Ulla Olsson, Britt-Marie Persson och Agneta Rudsänger.



2012-2013. **Ulla Olsson** president, Mai Lender Jänes, Ingrid Westin Forsgren PP (t.h.), Lena Blom, Agneta Rudsänger, Britt-Marie Persson och Berit Stenmark.



2013-2014. Fr.v. **Mai Lender Jänes** president, Britt-Marie Persson, Margareta Montalvo, Ulla Olsson, Berit Stenmark, Agneta Rudsänger och Sonja Bätelsson.



2014-2015. **Berit Stenmark** (t.h.) president, och Mai Lender Jänes PP. Övriga ledamöter Ulla Åhlén Berg, Agneta Rudsänger, Sonja Bätelsson, Margareta Lidman och Katriina Jakenberg.



2015-2016. **Ulla Åhlén Berg** president (bild), Margaretha Lidman, Berit Stenmark, Ulla Mueller, Sonja Bätelsson och Katriina Jakenberg.



2016-2017. **Margaretha Lidman** president (bild), Barbro Hultgren, Ulla Åhlén Berg, Ulla Mueller, Berit Kvarnlöf, Christina Sundbom och Katriina Jakenberg.



2017-2018. Fr.v. Kerstin Jonson, Christina Sundbom, Ann-Marie Jonsson, Gunilla Holmgren, Meta Lundqvist, **Barbro Hultgren** president och Margareta Karlsson.



2018-2019. Fr.v. Barbro Hultgren, Christina Sundbom, Gunilla Holmgren, Meta Lundqvist, Ann-Marie Jonsson, Margaretha Lidman, **Kerstin Jonson** president och en trädgårdsmästare. Margareta Karlsson saknas på bilden.



2019-2020. Fr.v. Gunilla Holmgren, Barbro Hultgren, Meta Lundqvist, Anne Charlotte Olofsson, Sonja Båtelsson, **Margareta Karlsson** president och Ann-Marie Jonsson.



2020-2022 (två år p.g.a. pandemin). Fr.v. Anne Charlotte Olofsson, Margareta Karlsson, **Sonja Båtelsson** president, Evelina Jigsäter, Margareta Montalvo, Ann-Marie Jonsson och Gunilla Holmgren.



2022-2023. Fr.v. Eva Svängård, Sonja Båtelsson, Gunilla Holmgren, **Margareta Montalvo** president, Ann-Marie Jonsson, Lillemor Eriksson, Evelina Jigsäter och Anne Charlotte Olofsson.



2023-2024. Fr.v. Gunnel Wengelin, **Eva Svängård** president, Margareta Montalvo, Lillemor Eriksson, Anne Charlotte Olofsson, Ann-Marie Jonsson och Christina Sundbom.



2024-2025. Fr.v. Katarina Åström, Lillemor Eriksson, Evelina Jigsäter, Ulla Mueller, **Anne Charlotte Olofsson**, president, Eva Svängård och Gunnel Wengelin.



ALLA VÅRA KLUBBPRESIDENTER FRÅN 1974 TILL 2024

Bia Clemensson	1974-1975	Ulla Åhlén Berg	2000-2001
Margareta Ledin	1975-1976	Ingela Sten	2001-2002
Rut Bernunger	1976-1977	Åsa Camitz	2002-2003
Gun-Britt Tengdahl	1977-1978	Gun-Charlotte Lindblom	2003-2004
Barbro Cederlund	1978-1979	Anette Wiklund	2004-2005
Brita Hising	1979-1980	Kerstin Eriksson	2005-2006
Lena Arfwidsson	1980-1981	Ulla Haglund	2006-2007
Britta Hedebrant	1981-1982	Agneta Rudsänger	2007-2008
Ulla Andreasson	1982-1983	Mai Lender Jänes	2008-2009
Anne Lindberg	1983-1984	Rigmor Gustafson	2009-2010
Barbro Gullberg	1984-1985	Gunilla Holmgren	2010-2011
Ulla Wijk-Larsson	1985-1986	Ingrid Vestin Forsgren	2011-2012
Irene Widmark	1986-1987	Ulla Olsson	2012-2013
Ingrid Norman	1987-1988	Mai Lender Jänes	2013-2014
Birgitta Brofelth	1988-1989	Berit Stenmark	2014-2015
Åsa Eriksson	1989-1990	Ulla Åhlén Berg	2015-2016
Hildegunn Kasström	1990-1991	Margaretha Lidman	2016-2017
Marita Östlund	1991-1992	Barbro Hultgren	2017-2018
Anna Edin	1992-1993	Kerstin Jonson	2018-2019
Mai Lender Jänes	1993-1994	Margareta Karlsson	2019-2020
Gun-Britt Carlson	1994-1995	Sonja Båtelsson	2020-2021
Lena Blom	1995-1996	Sonja Båtelsson	2021-2022
Ulla Olsson	1996-1997	Margareta Montalvo	2022-2023
Kerstin Jonson	1997-1998	Eva Svängård	2023-2024
Gun-Britt Häggström	1998-1999	Anne Charlotte Olofsson	2024-2025
Inga Söderlind	1999-2000		

MÅNGA MEDLEMMAR UNDER 50 ÅR

Sandviken IWC har haft förmånen att ha över hundra medlemmar sedan starten 1974. De har medverkat till att klubben kunnat erbjuda en intressant verksamhet, utvecklas och hela tiden attrahera nya medlemmar. I början av 2000-talet var vi över 50 medlemmar i klubben.

Elva av dagens medlemmar var med i klubben redan för 20 år sedan. Omsättningen är inte så hög och medlemsantalet har varit stabilt, kring 40, under många år. I dag är vi 42.

Här är bilder på några av många tidigare och nuvarande klubbmedlemmar.



Lillemor Eriksson



Agneta Lindberg



Anne Charlotte Olofsson



Berit Stenmark



Lena Blom



Nanna Strandberg



Brita Hising



Anette Wiklund



Gunnel Wengelin



Ingrid Vestin Forsgren



Iréne Widmark



Katarina Åström



Marlene Wahlqvist



Mai Lender Jänes



Christina Sundbom



Ulla Haglund



Ulla Andreasson



Elisabeth Ålenus



Marita Östlund



Margareta Karlsson



Gunilla Hammarström



Gun-Britt Carlson



Meta Lundqvist



Evelina Jigsäter



Gunn Johansson



Ann-Mari Aldén



Sonja Båtelsson



Gunilla Uggeldahl



Gunilla Holmgren



Eva Svängård



Margareta Lindblad



Britt-Marie Persson



Brita Dahlstedt



Alva Årling



Ulla Larde



Ulla Johansson



Katriina Jakenberg



Lis-Kersti Sterler



Ulla Åhlén Berg



Birgitta Brofelth



Ingrid Manns Thedeén



Marie Dunker



Kerstin Palmberg



Siw Åsberg



Margareta Melin



Margareta Montalvo



Gull-Britt Häggström



Margot von Holst



Ingela Sten



Kerstin Lid



Margaretha Lidman



Anna Edin



Ulla Mueller



Helena Eriksson



Barbro Hultgren



Berit Forsström



Sarah Klintecorn



Berit Larsson



Inga-Lill Bremer



Behrokh Honarmand



Åsa Camitz



Ulla Olsson



Rigmor Gustafsson



Charlotte Lindblom



Lena Södercrantz



Ann-Marie Jonsson



Agneta Rudsänger



Margareta Ledin



Margareta Bratt



Anette Dunker



Annemaj Berggren



Aja Wallin



Inga Söderlind



Kerstin Jonson



Anita Jonsson

ALLA FINNS INTE MED PÅ KORT

Här ovan finns foton på alla nuvarande och en del tidigare medlemmar. Även om redaktionsgruppen för denna jubileumsskrift inledde sitt arbete tidigt med bl.a. flera besök på länsarkivet i Gävle har

vi inte lyckats hitta foto på alla som varit med i klubben under de 50 åren. Dessa medlemmar är dock värda lika stor uppmärksamhet och hägkomst. Listan är lång. Här finns bl.a.

Bia Clemensson
Eva Törnblom
Hildegun Kasström
Ann-Mari Erlandh
Sirkka Hedström
Ingegerd Berg
Anna-Britta Aspeby
Åsa Eriksson
Barbro Gullberg
Anna-Britta Söderberg
Britt-Marie Herring
Edwarda Sackey
Inga-Lill Westlund

Anna-Stina Persson
Brita Hedebrant
Margareta Zetterholm
Anne Lindberg
Lisbeth Jedvik
Ulla Wijk Larsson
Elisabeth Karlsson
Margareta Eriksson
Hildegun Kasström
Kerstin Alfredsson
Berit Kvarnlöf
Kerstin Eriksson
Elisabeth Bladh

Mita Roos
Marianne Rosén
Gunvor Sehlberg
Majvor Meyer
Ingrid Norman
Elisabeth Bladh
Ann-Mari Erlandh
Elsa-Linda Sköld
Vannie Gezelius
Barbro Cederlund

och många många fler

VI GRATRAR OCH TYCKER OM SANDVIKEN IWC

2002 då Åsa Camitz var president kom jag med i Inner Wheel. Det kan jag indirekt tacka exet Hans, Rotarian, för - men speciellt Katriina Jakenberg. Jag är glad för detta. Innehållet och målsättningen i IW passar mig och det rullande schemat i styrelsen känns bra.

Mitt första styrelsemöte kom på sensommaren 2005. Det var en solig vacker kväll hemma hos Ulla Åhlén Berg, troligen kl. 18.00. Döm om min förvåning när det var dukat för middag! Jag hade ju nyss ätit och förväntade mig bara en kopp kaffe med något till. Så brukar det ju vara vid styrelsemöten, trodde jag. Det där med information är viktigt!

Agneta Rudsänger



I december 2019 gick jag med i Sandviken IWC efter att ha varit inbjuden som gäst ett flertal gånger. Jag trivs mycket bra och har fått möta många trevliga personer och även lyssnat till intressanta föreläsare. Jag är med i klubbens bokcirkel och även den har givit och ger mycket. Sedan ett år tillbaka är jag klubbens skattmästare, vilket har fått mig att reflektera kring IWs värdegrund.

Jag har mött så mycket hjälpsamhet och vänlighet och är det något jag inte förstår så finns det alltid en hjälpsam hand. Det förhållnings sättet är något som behövs i hela vår värld.

Lillemor Eriksson

Hjärtliga gratulationer och stort tack för många trevliga gemensamma träffar med Lucia-firandet på Forsbacka Vårdshus som en verklig ljuspunkt. Hoppas vi kan hålla den fina traditionen levande i många år.

*Gävle Forsbacka Rotaryklubb
Håkan Pettersson*



Härligt att få vara med i en så fin och spännande verksamhet. Härliga kvinnor med så mycket kraft och förmåga.

Katarina Åström

Rotary Doctors gratulerar Sandviken IWC och tackar klubben för alla fina bidrag under de gångna 50 åren och hoppas på ett fortsatt givande samarbete.

*Karin Håkansson
Generalsekreterare
Rotarys Läkarbank/Rotary Doctors*

Det var Agneta Rudsänger och Ulla Olsson som träffade maken, Bernt på Rotary-luncher, och som föreslog att jag skulle gå med i Inner Wheel. De höll på med "övertalning" i flera år och när jag blev pensionär 2010, så tyckte jag att jag hade tid och ork att gå med.

Jag trivs sedan mycket bra med IW. Får lära mig mycket från olika föredrag och studiebesök.

Fått många vänner, speciellt dom som jag kom i nära kontakt med i styrelsearbetet, under några år.

Värdefullt att vi samlar pengar till olika hjälpverksamheter och får information om det.

Berit Stenmark

VI GRATTAR OCH TYCKER OM SANDVIKEN IWC

Trevliga kvinnor, god mat, bra föredrag och inte minst en hjälpsamma organisation!

Agneta Lindberg

Sandviken IWC. Warmest congratulations on your 50th birthday and the best wishes for the future. Let's all Shine A Light for many years to come.

Trish Douglas

Inner Wheel International Past President 2024-2025

Bidrar förhoppningsvis med förbättringar i vardagen internationellt och lokalt. Den lokala engagemanget borde idag kunna ta större del än tidigare.

Idag brottas vi med stora sociala problem i vårt land, även lokalt. I Sandviken finns idag många olika nationaliteter representerade. Integrationsprojekt där IW kan vara bidragande vore en bra och viktig sak tycker jag.

På mötena förekommer intressanta och upplysande föredrag från organisationer som belyser sina verksamheter men inte minst "egoföredragen" är intressanta.

Vår värdegrund uppmanar att främja sann vänskap, uppmuntra till personligt engagemang och hjälpsamhet samt att främja internationell förståelse. Mitt förslag är att satsa mer lokalt med tanke på dagens samhällssituation.

Ingrid Manns Thedéen



Flickorna i Garissa hälsar, grattar och tackar för alla uppskattade bidrag från er klubb och hoppas på ett fortsatt stöd.

Bosse Lindell

Ordförande i Garissa-siftelsen

Britt-Marie Persson

STORT GRATTIS FRÅN VÄNNERNA I D 233

Annkatrin Forsling
Distriktspresident D233

Trevlig samvaro och vara delaktig i ett sammanhang som når ut i världen.

Margot von Holst

Många gratulationer och ett stort lycka till i framtiden. Sandviken IWC har länge varit en klubb som stuckit ut på ett föredömligt sätt.

SIWR

Ingrid Haggårds
Rådspresident 2024-2025

Jag träffade Katriina Jakenberg på Högbo GK där vi gick på golfkurs.

Hon berättade om Sandviken IWC och tyckte att jag skulle bli medlem. Jag blev medlem vid 40-årsjubileet och blev snabbt engagerad som klubbsekreterare och har uppskattat att vara medlem i Sandviken IW klubb där jag träffat många trevliga medlemmar.

Ulla Mueller



VÅR VÄRDEGRUND

Inner Wheels verksamhet bygger på de enskilda medlemmarnas intresse och lojalitet och där varje medlem har sin betydelse för organisationens konsolidering och styrka.

Detta symboliseras i IW-emblemet där kuggarna är medlemmarna som håller hjulet snurrande, verksamheten igång.

Inner Wheel är en religiöst och politiskt oberoende organisation med mottot att "tjäna med vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse".



Märket för International Inner Wheels gemensamma sociala projekt 2024-2027.

Inner Wheel är ingen hjälporganisation men en hjälpanstalt. Vi arbetar med små medel för projekt som i hög grad bidrar till ett bättre och friskare liv. I Sverige bedrivs flera gemensamma nationella, internationella och lokala projekt.

I Sandviken har vi under åren framgångsrikt stöttat ett flertal viktiga sociala projekt.

GIVANDE MÖTEN

Inom Inner Wheel ordnas, förutom de egna klubbmötena, många andra givande möten som alla medlemmar kan vara med på. I denna skrift kan du läsa om flera av dessa, både i Sverige och i andra länder.

2025 ordnas två möten i Danmark dit alla är välkomna. I april är det Östersjömöte i Dragör och ett veckoslut i september är det Rally i Århus. Du ångrar dig inte om du deltar!

Här i trakterna brukar vi vara inbjudna till trevliga Intercity-möten i bl.a. Falun. Arrangemanget av det gemensamma luciafirande på Forsbacka Wårdshus övertogs av Rotary-klubben när IW-klubben i Forsbacka upphörde. Lussefirandet är lika trevligt nu som då. Charmiga lucior, tärnor och tomtar och traditionell julmat. Och en massa lotterier till förmån för Narkotikasökhundarna.

För valda ombud ordnas årligen råds- och informationsmöten på riksplanet och årsmöte för distriktet. Ibland står vår klubb för distriktsårsmötet och då kan det behövas "frivilliga". Ställ upp om du blir tillfrågad. Det är alltid givande med nya kontakter.



TÄND IW-LJUSEN

Klubbar använder ett mörkblått ljus, distriktet ett ljusblått och Svenska Inner Wheel-rådet ett vitt ljus som tänds när presidenten hälsar välkommen till dagens Inner Wheel-möte.

Ett vitt ljus används på alla nivåer när någon avlidit.

Det blå ljuset tänds i samband med att klubbpresidenten hälsar medlemmar, gäster och föreläsare välkommen till klubbens månadsmöte. En ljusceremoni med tre olika långa ljus, symboliserande Inner Wheels nutid, framtid och dåtid, förekommer också. Mörkblå ljus för klubb, ljusblå för distrikt.

STORT TACK FRÅN REDAKTIONEN

Redan 2021 tillsattes en arbetsgrupp för firandet av vårt 50-årsjubileum. Inkommande president för jubileumsåret Anne-Charlotte Olofsson blev sammankallade.

Övriga ledamöter har varit Sonja Bätelsson, Margareta Karlsson, Margareta Montalvo och Kerstin Jonson. I det omfattande planeringsarbete har ingått förutom mycket fika, prat och "grundforskning", d.v.s. ett flertal besök på Länsarkivet i Gävle.

Många klubbmedlemmar har bidragit till denna jubileumsskrift tillkomst. Det har varit ett stort lejtande på vindar och i källarförråd runt om i Sverige hos nuvarande och tidigare medlemmar.

Stort tack för era insatser, texter och bilder. Kerstin Jonson har sammanställt texterna, gjort lay-out och tryckoriginal. Prin-fo Welins har tryckt. Jubileumsskriften finns även digitalt. På vår hemsida.

BORDSVISOR VID NÅGRA ANDRA JUBILEER

Visa vid Chartermiddag

Melodi: *I see the moon*

*International Inner Wheel
damernas klubb med egen stil
bjuder i kväll på charterfest
välkommen varje gäst*

*Fira vi skall vår introduktion
i världsomspännande vän-relation
innanför Rotary snurrar vi
i kärlek och harmoni.*

*I kväll har vi blivit chartermedlem
tack vare gudmor, ja, gissa vem?
Jo Tipsu Tideström fadder stått
för oss, som har nålar fått.*

*I vintras vi föddes på detta hotell
Sandvikens IW av bästa modell.
Gunnar Odén gav information
om Rotarys ambition.*

*Bia är våran first president
vänlig och chic och högst kompetent
Maj-Britt är hennes högra hand
skriver till oss ibland.*

*Ulla hon sköter vår ekonomi
plitar i böcker med siffrorna i
Gun-Britt och Ulla, Margaret
styrelsen gör complet.*

*Varje träff varit innehållsrik:
smaklig måltid, sång och musik,
Japan-afton och Husbyring
dikter om nära ting.*

*Ärade gäster, vi höjer vårt glas
Skålar för framtid med äkta emfas
Mottot det blir: we hope you feel
happy in Inner Wheel.*

Visa vid 5-årsjubileet

Ingegerd Berg, textförfattare
Melodi: *Halleluja*

*Sjuttifyra föddes vi
i Sandvikskyrka en ceremoni
Sandviksdamer som tillsamman gått
i vänskapsanda och nålar fått
på Eos Car Hotel en middag flott.*

*Inner Wheel-ja fyller fem
Inner Wheel - ja roterar med kläm.
Gratulera, att vi har blivit flera
hos Barbro vi ännu har vårt trevna hem.*

*Inner Wheel - ja vad vi gjort?
Inner Wheel - ja, ej är det nåt stort!
Berikat oss har vi varje gång
med föredrag och musik och sång -
en och annan utflykt ut i environs.*

*Inner Wheel - ja syften har
Inner Wheel - ja i Skotten vi spar
slant "Till glädje", till känslan vi vädje
att ge till vårt fadderbarn och hjälpsam var.*

*Inner Wheel - ja finns på vår jord
Inner Wheel - ja från syd och till nord.
Gäster kära, en ros vi förära -
distriktspresidenten sitter vid vårt bord.*

*Inner Wheel - ja höj ditt glas
Inner Wheel - ja för femårskalas
och känn glädje, gemenskap och värme
som gör det så ljusst idag. Inner Wheel - ja!*

Visa vid 10-årsjubileet

Ingegerd Berg, text även nu
Melodi: *Vi hänger me´*

*Jubileum firar vi i detta år.
Fastän Orwell dystert öde förutspår
har vi stadigt ökat vårt mdlemstal
så vår framtid synes inte alls fatal.
Vi hänger me´, vi hänge me´
av någon anledning så gör vi faktiskt
de´.*

*Twistefråga varit om att ha standar.
Fast vi ännu ingen lämplig flagga har,
Kan vi hålla fanan högt i alla fall,
och med eftertryck vi sjunger denna trall:
Vi hänger me´, osv*

*Vi en vänklubb har på andra sidan jord,
och från Chester kommer post till oss i
Nord,
Med små fadderbarn har vi fin kontakt
i Jordanien och Indien dom sagt:
Vi hänger me´, osv*

*Vi på Storagatan har ett rart krypin,
där var medlem är välkommen titta in.
Vävar varpas, dragas på och skytteln går,
folkdräktskursen har nu pågått flera år.
Vi hänger me´, osv*

*Våra vänner Karin, Bia, Lena, Ruth
ifrån Sandviken har flyttat söderut,
dom har hittat väg till annat Inner Wheel
acklimatiserat sig i sin exil.
Dom hänger me´, osv*

*Kvällen ägnar vi åt jubileumskul.
vi har fest i vårt inre trygga hjul:
Utanför roterar våra herrars gäng,
och vi alla stämmer in i glad refräng:
Vi snurrar me´, osv*



Sandviken Inner Wheel klubb