

Måndagen den 4 november 2024.

Vi träffades kl. 13.00 en trappa upp på Höganäs Hamnkrog. President Gitte Dahlgren Bengtsson hälsade oss, våra gäster, Britt Thulin och Anna-Lena Altberg-Strauss och dagens föredragshållare Henrik Ranby välkomna och tände vänskapens ljus.

I väntan på maten, som bestod av sallad, dagens rätt samt kaffe och kaka, berättade Gitte om en kurs i datasäkerhet.

Detta får vi veta mer om senare.:

Efter maten lyssnade vi på Henrik Ranby som talade under rubriken:

En lins där Nordisk historia bryts – Kullens Fyr.

Han utgick ifrån boken Kullens Fyr som han och Peter Appelros tog initiativ till 2020.

Mål och syfte med boken var att skapa en vederhäftig bok där såväl akademisk expertis som lokalhistorisk sakkunskap skulle vara representerad.

14 olika författare har skrivit om byggnader, kullens fyrplats, topografi, natur, farvatten, berättelser, kullens fyr som turistmål, fyrvaktare mm.

Fyren är nordens äldsta, högst belägna, ljusstarkaste och mest besökta turistmål.

1560 tändes fyren en så kallad vippfyr.

1563 stod första fyrtornet klart byggt i natursten.

1584 var ett fyrtorn byggt i tegel klart. Fyren har byggts om flera gånger, 1749 skriver Linné om fyren.

Dagens fyr är från 1900 och ritades av Magnus Dahlander.

Under årens lopp har fyrens drivits med: Vaxljus, ved, stenkol, fotogen och elektricitet.

Att fyren byggdes just här berodde på handel och transporter av sill och salt ökade. Fartygen blev större och ersatte de lite mindre som kunde segla i kanalen mellan Hamburg och Lübeck. Under denna tiden byggdes också fyror på Anholt och Skagen.

Kullaberg var ett farligt ställe med flera grund och kast vindar. Många fartyg förläste.

Genom att Danmark kontrollerade båda sidor av sundet kunde man ta ut en tullavgift.

Öresundstullen avskaffades 1857.

På kullens fyr fanns en väderstation. Under andra världskriget fanns ett utrymme på fyren där man spanade på fienden.

**Kullens Fyr : har ett lokalhistoriskt intresse
är en del av den globala sjöfartens historia**

Vi tackar Henrik Ranby, för en spännande berättelse, med vin och ros.

Sammanfattat av
Britt Carlberg