

2024-05-08 Besök på Röda Korsets Kupan.



Kvällen började med studiebesök i Röda Korsets Kupan och fortsatte i "vår egen" klubblokal för en måltid och fortsatt info om Röda Korset och bl a dess etiska grundprinciper enl Genèvekonventionen (Krigets lagar).

Klubbpresident Eva Ulmfelt inledde med att hälsa alla välkomna till kvällen och fortsatte med parentation då två av våra medlemmar, Binnie Wetterlundh och Berit Roth, tyvärr båda har lämnat jordelivet under april.



Idag, den 8 maj, firas Internationella Röda Korsets Dag, en dag som uppmärksammar grundarens, Henri Dunant, födelsedag den 8 maj 1828. Vi tackar ordförande i RK Hässleholm Ulf Råvik och vice ordförande Uno Nilsson för en superintressant historisk och samtida exposé om Röda Korset och dess verksamhet internationellt och lokalt.

KP Eva Ulmfelt avrundade kvällen med flera olika klubbärenden, info om höstens program med bl a studiebesök på ESS i Lund och så förrättades dragning i lotteriet, där de två vinsterna bestod i presentkort på Röda Korsets Kupan!



Presidentens tankar för kvällen... "Varför är jag med i Inner Wheel... Vad får jag för 70 kronor i månaden?"

- INTERNATIONELL FÖRSTÅELSE... i dessa tider känner jag en trygghet i att tillhöra en internationell, kvinnlig organisation som har möjlighet att påverka i stort och smått. Det är värt en peng!

- HJÄLPSAMHET... idag har vi mött en organisation, Röda Korset, som står för hjälpsamhet. Jag tillhör också en organisation, Inner Wheel, som står för just det. Det känns viktigt att vi tillsammans i IW kan bidra till att kvinnor får det lite bättre. Vi gör det i stort och i smått genom att t ex stötta Garissa, IW doktorn, Narkotikasökhundarna och lokalt genom bl a Hässleholmsklubbens stipendium. Det är värt en peng!

- VÄNSKAP... att få träffas en gång i månaden i en grupp som är inkluderande är en trevlig upplevelse. Att träffa kvinnor som man kan skratta med, ha diskussioner med, få varma leenden ifrån och få intressanta upplevelser tillsammans med, värderar jag högt. Det är värt en peng!"

Nöjda och uppfyllda av kvällens input så begav vi oss alla ut i den ljumma, halvljusa försommarnatten med en god känsla i mage och hjärta och många nya kunskaper! Inner Wheel gör definitivt min värld större!



Text Ruth Brunner

Bild Catharina Blomberg