

REFERAT

Efter vår måltid var det dags för Birgitta Eriksson (IW medlem i Malmö-Kirseberg) och ägare av hotell Concordia att berätta om dess historia och intressanta besök på hotellet.

Hon kallar Concordia för IW hotellet eftersom hon haft många besök kopplat till IW. Det har varit utländska vänklubbar, alla kommittémöten inför convention i Stockholm samt 7 st världspresidenter.

På 1800 -talet, närmare bestämt 1872 bodde Henrik Schyck(professor och lektor) där. En dag när han tittade ut mot grannhuset, såg han att bolmade där. Var det någon som rökte en stor cigarr?? Nej, det var August Strindberg som försökte framställa guld, á la alkemister, på innergården. De blev så småningom goda vänner och promenerade ofta tillsammans i Stadsparken. Eftersom Henrik S. bodde på andra våningen har trappan dit upp döpts till Strindbergtrappan, som ett minne av Henriks och August vänskap.

Huset byggdes senare om till studentbostäder för frireligiösa. Här har även Lukasgillet haft sina möten. Concordia kallades på den tiden för Miklagård.

När Olof Buckard bodde där döptes hotellet om till Concordia, som betyder närmast hjärtat. O. B lade alltid almanackan i kavajens innerficka närmast hjärtat.

1982 hade Concordia 39 rum. Man insåg att det behövdes fler rum, så mer mark köptes och en utbyggnad kunde genomföras. Det blev 50 rum och en vacker trädgård på innergården. Anledningen till inköp av mer mark var att Concordia fick en gång besök av 50 kineser. De ställde sig allihop på led ute på gatan. Så kan vi ju inte ha det!

Intressanta gäster som bott på Miklagård som student och sedan återvände var:

Ingvar Carlsson, Birgitta Dahl (som träffade sin man här, när de båda var studenter),

Ingvar Kamprad – han ville byta till ett mindre rum och inte så tjustigt.

Håkan Nesser samt makarna Strömstedt.

v. sekreterare

Karin Ursberg