



Filipstad IWC

Distrikt 234

Årets tema: Empower and Evolve

IW president Christine Kirby

Månadsbrev 9

Mars 2019

President: Karin Sundelin

Sekreterare: Ann-Marie Witteberg

Distriktspresident: Agneta Mellgren

Inbjudan

till månadsmöte på Henniehammar den 5 mars 2019, kl 18.30.

Anmälan

senast den 1 mars till Hanne Nilsson, tel 070 3519920, hanne.w.n@hotmail.com eller till Maj Olsson, tel 0590 13929, 070 3613929.

Vi ses på Hötorget kl 18.10, för samåkning.

.

Program

Besök av Jonathan Löf, ny på turistbyrån i Filipstad, som ska berätta om sitt jobb, och tankar om Filipstad som turistmål.

Egoföredrag Kristina Henricsson

Föregående

månadsmöte, på Grythyttans herrgård, hade vi besök av Gunnela Björk, historiker från Örebro Universitet.

Gunnela disputerade med avhandlingen *Att förhandla sitt medborgarskap; kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950*. Hon har även forskat om politik och media och givit ut boken *Olof Palme och medierna* samt en bok om Margret Thatcher

2017 kom boken *Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg*. Till Gunnelas stora förvåning så väckte boken stort intresse, fick mycket press och hon har åkt land och rike runt och föreläst, har under året hållit mellan 70-80 föreläsningar.

Gunnela är också en flitig skribent i tidskriften *Populär historia*.

Kata Dalström föddes 1858 i en välbärgad familj, mamman var adlig. Hon växer upp under andra hälften av 1800-talet, en tid när många drömmar fanns och allt var ifrågasatt, klass, kön, sociala sammanhang, människor organiserar sig och folkrörelserna börjar.

Kata föddes i Småland men familjen flyttade sedan till Kopparberg. Kata var ett livligt barn, skickades till en skola i Örebro för att bli en fin flicka, men lyckades bli relegerad och kom hem igen. Vad gör man för att lösa sin situation – hon blev förälskad förstås i fel man, skickades till Stockholm där historien upprepade sig. 17 år gammal var hon hemma igen. Två år senare friar hon till Gustaf Dalström, 41 år, och de gifter sig, de fick 7 barn tillsammans.

Under 15 år flyttar de runt i Sverige pga Gustafs olika jobb för att 1893 bosätta sig i Stockholm. Där kom Kata i kontakt med Ellen Key och engagerade sig politiskt. Hon går med i det socialdemokratiska partiet, hon såg orättvisorna och klyftorna. År 1900, när yngsta barnet var fyra år, blev hon invald i partiets verkställande utskott och började arbeta som resande agitator. Hon träffade fackföreningar, kvinnogrupper, i många kommuner och var en skicklig talare, entusiasmerande, bitisk, ofta drastisk och lockade stor publik. Det hände att högerkrafterna stängde bokade lokaler, men då talade hon lika gärna utomhus, uppflugnen på en sten eller vad som fanns att tillgå.

Kata var ingen stor vän av Hjalmar Branting. Hon skrev många upprörda brev till honom men han svarade aldrig. Kata trivdes bäst bland radikala ungdomar. 1917 gick Kata över till det nybildade Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Partiet blev inte långvarigt och 1921 gick hon över till Sveriges Kommunistiska parti. Kata satt tidvis med i ledningen men kom i konflikt med de mer Moskvatrogna medlemmarna. Kata kritiserades för sin borgerliga syn på bildning och religion. Hennes intresse för religion väcktes tidigt och hon sa sig vara religiös och bekände sig till buddismen. Det kan vara en reaktion mot det hårda samhället som växte fram. Angreppen från de Moskvatrogna hade säkert medfört att Kata blivit utesluten ur partiet om hon inte hade dött 1923.

Agneta Svensson

Övrigt

- Vi hade **valmöte**, se separat protokoll

- Inbjudan kommit till distriktsmöte 9 mars i Örebro. Karin och Ann-Marie åker, finns plats för fler. Anmäl till Ann-Marie om Du är intresserad.
- Sen planerade vi inför jubileet 11 maj, se sep. skrivelse
- Annons/inbjudan till jubileumsfirandet kommer i nästa IW-nytt, senaste anmäln.dag 11 april, kostnad 360 kronor.
- Månadsmötet april flyttas till **16 april**, och blir ett planeringsmöte inför jubileet.
- Kristina Henricssons ego-föredrag flyttas till nästa månadsmöte, mars.

Inget vinlotteri denna kväll. Vi var 10 medlemmar och en gäst.

Filipstads Rotary:

2019-02-25

Paul Henriksson, ny kyrkoherde i Filipstad

Ann-Marie Witteberg

sekreterare