



Nybro Emmaboda Innerwheel klubb

Distrikt 241

www.innerwheel.se

Månadsbrev nr 1 – 3 2023 - 2024

President Lillemor Karlsson

Sekreterare Ann-Marie Eibertzon

Årets motto Världspresident: Trish Douglas

Motto: Shine a light

Kallelse Årsmöte och Månadsmöte onsdagen den 13 september 2023 kl. 13.00 på Stora Hotellet i Nybro.

Program Årsmötesförhandlingar och Månadsmöte.
Jasmine Tornemark, fältassistent Emmaboda Kommun, kommer och berättar om deras verksamhet.

Avanmälan Görs senast söndagen 3 september till klubbmästare Brita Ängeborn 0709-389120 eller vice klubbmästare Ann-Marie Eibertzon 0733-14 45 54 .
Vid missad avanmälan betalar medlemmen maten.

Gäster Gäster är varmt välkomna och anmäls till klubbmästare Brita Ängeborn el. vice klubbmästare Ann-Marie Eibertzon.

Klubbinfo Vill påminna, att vi har börjat ett nytt verksamhetsår 1 juli 2023. De som inte har betalat medlemsavgiften 600 kr ombeds att göra så snart.

Klubbärenden

Möten framöver Onsdagen 11 oktober, onsdagen 8 november. Decembarmötesdag ej spikad ännu.

Lotteriet Lottpris 10 Kr. Priser skänks av Kerstin Kjellnäs och Margareta Löfgren
Om ni ej kommer - försök skicka med någon annan.
Ni får gärna swisha eller betala med bankgiro, då ni betalar maten och vet hur många lotter ni vill köpa. Kontanter går också bra

Referat: Det brukar ju vara en utflykt med buss, men denna gången fick vi ta bilen och samåka. Vår vänklubb Bromölla – Sölvesborgs IW-klubb var inbjudna. Vi blev ett litet trevligt ”gäng” och fina var vi i våra hattar.

Vi samlades i en lagerbyggnad i Kyrkeby där president Ingrid hälsade oss välkomna och speciellt till våra gäster från Bromölla-Sölvesborg. Vi slog oss ner vid borden och kunde njuta av vår medhavda fika. Och då kunna bekanta oss med våra gäster.

Sedan dök Göran Persson, som är en eldsjäl i Vissefjärda Hembygdsförening och som varit med och startat upp Kyrkeby Bränneri. Han berättade om brännvinets historia. Från början tillverkades brännvinet av säd, men på grund av spannmålsbrist och när potatisen kommit till Sverige i mitten på

1700-talet, började man använda sig av potatis i stället. I mitten på 1800-talet ställdes all brännvins-bränning under kontroll av staten. Då drog man in tillståndet för många småbrännerier. En del brännerier var andelsägda och en del enskilda sk gårdsbrännerier och Kyrkeby tillhörde det senare. .

Göran berättade om mannen som bott i Kyrkeby och drev gården och bränneriet kronolänsman Th.A.Malmström. Han flyttade dit 1855. Detta var en driftig karl, som lurade till sig Vissefjärdas gamla kyrkas stengolv, som numera då ligger som golv i maltkällaren på bränneriet. Det var mycket historier om denna man så intressant att höra hur han styrde eftersom han hade befattningar både i socknen och länet. Och han gjorde det till fördel för sig själv.

1940 tog Birger och Henning Skårins far Carl Andersson över bränneriet. Bröderna är kända i Vissefjärda och när bränneriet lades ner 1971, så skänkte bröderna bränneriet till Vissefjärda Hembygdsförening. Det är nu klassat som industriminne av riksintresse.

Några Eldsjälar började fundera och ville få igång bränneriet. Och med gemensam kraft brändes det igen 2005. och det såldes på Systembolaget. Men sedan låg det ner till 2017. Och nu kör man en gång om året och sätter olika smak på Brännvinet.

Några av gästerna fick provsmaka några olika smaksatta Brännvin.

Göran guidade sedan runt oss i de stora byggnaderna och berättade om hela processen går till. Vår president Ingrid tack Göran för denna fantastiska guidning med en rosa ros.

Sedan bar färde vidare till Golfresturangen i Vissefjärda där vi åt och drack och kunde umgås med våra långväga gäster.

President Ingrid Bengtsson tackade alla och blåste ut det blå ljuset

Mötet avslutas