

3 minuter IW

Jag tänkte att mina 3 minuter IW ska få utgå från våra motto  
Vänskap och Hjälpsamhet och hur du och jag är som människor.

Ett gammalt talesätt säger att det finns bara två sorters människor.  
Praktiskt kan man tycka.

Det är dom som är så kallat GIVARE och dom som är MOTTAGARE.  
Vi som är givare. Vi trivs såklart med det. Vi ställer upp på alla insamlingar och har alltid en peng över att ge bort till dom som behöver. Vi ser andras behov. Vi som tillhör Givarna har alltid ett vänligt ord att säga till den som är ledsen och nere och en hjälpsam hand att räcka till den som behöver en.

Men om det blir omvänt för oss Givare. Om vi skulle behöva bli Mottagare. Då blir det jobbigt för oss. Då skjuter vi ifrån oss det där som räcks oss, tacksamhet som visas oss och hjälpende händer. Även om vi skulle behöva det och gjort oss förtjänta av det.

Vi som är den andra sorten då. Som är Mottagare.  
Vi har fått en förmåga att kunna ta emot det där som andra vill bidra med och ge oss.  
Och dessutom så vet vi hur vi ska be om det som vi behöver.  
Men däremot vet vi inte alltid hur vi ska bära oss åt för att ge.  
Vi är rädda. Det vi har att ge bort duger inte. Vi är rädda att det vi har att komma med ska förkastas eller ännu värre, skrattas bakom ryggen åt.

Vi som är GIVARE och MOTTAGARE kan lära oss att idka byteshandel.  
Vi KAN lära oss att både ge och ta emot.  
Vi kan lära oss och öva på att ge av det som just Du har fått och våga be om det som du Inte har.

Så Vänskap och Hjälpsamhet går ut på att tränga igenom varandras murar och ta reda på vilket behov den andre har.  
Vilken sorts människa den andra personen är.

Är jag en Givare eller en Mottagare eller är jag kanske både ock.  
Det hoppas jag!