

2014-11-12

Ikväll var vi närmare 50 medlemmar och vänner som samlats i Göingehuset för att få avnjuta Jettes goda fiskgryta och höra ett intressant föredrag om Bergendahls framfört av Carl-Mikael Bergendahl.

Efter det att vår president Ruth Brunner hälsat välkommen och tänt Vänskapens ljus intog vi den goda måltiden och till kaffet var det dags för Carl-Mikael.



Han berättade lite om företaget med början 1922 då Mikael Bergendahl startade smöragentur, vidare att i slutet av 1950-talet tog sonen Sixten över ledningen och under 1960-, -70- och -80-talet utvecklades företaget med bl a förvärv av och samarbete med kundföretag och detaljistkedjor. 2001 bildades BergendahlsGruppen AB och bolaget fortsatte att expandera 2004-2008 genom köp av Glitter, East Import i Höör, Inspiration samt Bolagret och Granit. 2009 förvärvades rättigheterna till Duka.

De senaste åren har man även kunnat köpa "Matkassar" dvs kassar med varor som behövs till de rätter man också får recept till. Till matkassen kan man också köpa vin då Bergendahls samarbetar med Winefinder.



Företaget ägs i dag av tredje och fjärde generationen Bergendahls. Familjen består av Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos, hennes make Sipros Mylonopoulos och deras barn Sophia och Carl-Mikael. Företagets grundare Mikael Bergendahl var Elisabeths farfar.

Anledningen till att det ännu inte finns någon City Gross-butik i Hässleholm är att Carl-Mikaels morfar Sixten Bergendahl skakade hand med de lokala handlarna och lovade att inte konkurrera med dem. Nu är det dock snart dags för byggstart av den nya butiken i Hässleholm.

President Ruth tackade Carl-Mikael med en flaska gott vin.



Efter Carl-Mikaels intressanta föredrag berättade Bitte Wallenius om sina tankar runt Inner Wheel.



Därefter var det dags för kvällens klubbangelägenheter.

Vår president Ruth Brunner avslutade med att påminna om julfesten onsdagen den 10 december.

Då kommer Litauiska föreningens buss att finnas uppställd på parkeringen utanför Göingehuset för att ta emot kläder, husgeråd etc.

Ruth påminde vidare om necessärerna fyllda med t.ex tvål, shampo mm som vi ska skänka till Frida kvinnojour. Ta med en fylld necessär till nästa möte! Förra året skänkte vi 35 stycken, i år ska vi väl lyckas samla ihop ännu fler!!

Därefter släckte Ruth Vänskapens ljus och tackade alla som kommit.