

Så var det äntligen dags för vår utflykt till Skarhults slott och utställningen Älskare och älskarinnor. I bussen hälsade President Bitte Wallenius alla välkomna och ett speciellt välkommen till våra gäster. Vi serverades goda tunnbrödsrullar och lite dricka. Tack till President Bitte som gjort rullarna.

Väl framme på Skarhults slott fick vi först oss till livs lite om slottets historia. I mitten av 1800-talet köpte Jules von Schwerin slottet och det ägs och drivs fortfarande av släkten Schwerin, Alexandra och Carl-Johan von Schwerin, som även bor här.

Därefter var det dags för en guidad tur genom rummen.

Kvinnan har alltid haft lika stark lust som mannen. På 1500-talet trodde man att kvinnans orgasm var en förutsättning för att hon skulle kunna bli med barn.

På 1600 talet bestraffas otrohet med döden. Om båda parter var ogifta kunde de få spöstraff och tvingas gifta sig med varandra; det kanske var ett straff i sig. Vid denna tid ska även vissa män ha satt kyskhetsbälten på sina fruar så att de inte skulle kunna vara otrogna medan mannen var borta.



1700 talets reaktion på detta blev många lösa förbindelser.

Men på 1800-talet svängde pendeln tillbaka igen och kvinnor ansågs mer eller mindre hysteriska och togs in på dårhus.

På 1900 talet brände man BH:n och 1964 kom p-pillret och för första gången kunde kvinnor njuta utan rädsla.



Efter visningen begav vi oss till Ringsjö värdshus där vi serverades gravad lax med stuvad potatis.



President Bitte påminde om Presidentskiftet 8 juni som i år äger rum i Finja kyrka.

Mer om detta i månadsbrevet. Presidentens tankar i kväll från Dalai Lama:

*Människan offrar hälsan för att tjäna pengar, sedan offrar hon pengar för att få tillbakahälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av livet. Följden blir att hon inte njuter av nuet och inte hellre av framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att ha levt.*

President Bitte Wallenius avslutade för sista gången med du är unik, din klubb är unik och tillsammans är vi förenade i en unik organisation.

Därefter önskade hon alla en glad sommar och att vi ska njuta av sommaren och ta tillvara alla fina sommarkvällar.

Så vände bussen åter mot Hässleholm med ett gäng nöjda passagerare.