



Rapport från månadmöte tisdag 13 oktober 2020 hos Uddevalla Skansen Inner Wheel Club

Vi samlades på torget framför det gamla rådhuset för att göra en stadsvandring med Gunnar Classon som guide.

Där klädbutiken Standard ligger låg på 1700-talet Bagges hus, då ett av stadens finaste hus. Där balsamerades Karl XII innan liktåget fortsatte mot Stockholm, en färd som tog sex veckor. På andra sidan torget ligger Hasselbackshuset byggt i holländskt tegel på 1800-talet. Statyn som står mitt på torget anses som mycket stor då den består av tre delar, häst, Karl X Gustaf och Erik Dahlberg. Statyn är en gåva men sockeln fick staden betala.

Nära intill varandra har Uddevalla haft två kyrkor. Dels den gamla Bäve kyrka som låg på Söder mittemot Uddevalla kyrka båda i trä. Den senare var för de "finare" i staden. Med tiden byggdes denna om till en stenkyrka, men 1806 brann den ner. Endast de 1,5 meter tjocka murarna stod kvar. 1811 invigdes den nyrenoverade kyrkan, men folket gillade inte pelarna vid huvudingången. Klockstapeln på Agneberget har fått en typiskt bohusslänsk placering.

1747 – 1808 gynnades staden av sillperioden. Av sillen tillverkades tran eller så saltade man ner den i tunnor. Under många år hade Uddevalla ensamrätt att importera fransk cognac och kaffe. Stadens borstbindare lär ligga bakom drycken "uddevallare". Ett mynt i en kopp, håll på starkt kaffe tills det inte syns och därefter häller man i så mycket cognac att myntet åter syns tydligt. Dags att avsmaka!

Tre stora olyckor drabbade staden i tät följd. 1800 stod kanalen i Trollhättan klar och Uddevalla förlorade stor del av sin in- och utförsel av varor. 1806 var den sista stora branden, då endast fyra hus klarade sig undan lågornas rov. 1808 sillen försvann.

Långt upp på Kungsgatan stannade vi. Framför oss i östlig riktning låg tidigare "Stickan" det vill säga tändsticksfabriken. Här arbetade 900 personer varav 200 var män. Lite längre bort finns

Schwartzman och Nordströms klädfabrik där 1000 personer arbetade. Det hade samma fördelning mellan män och kvinnor. Företaget är också känt för klädmärket Tiger. Där fanns på sin tid en stor matsal för arbetstagarna, vilket var ovanligt på den tiden.

Så kom vi fram till Margretegärdeparken. I början på 1900-talet fanns här fotbollsplan där man kunde spela curling på vintern. Runt om det här området byggdes skolor. 1896 invigdes flickskolan med sitt pampiga fönster. 1918 stod första delen av Margretegärdeskola klar. Ganska snart var den för liten och byggdes till i omgångar dels i sidled och dels på höjden. Mot väster reser sig fortfarande den gamla brandstationen. I bottenplanet fanns plats för hästar, vagnar och övrigt man behövde för släckningsarbete. Med tiden byttes hästarna ut mot motoriserade fordon. I de övre våningarna inrymdes 30 enrumslägenheter för brandmännen med familjer. Högste chefen hade en femrummare där han huserade ensam. Men det var en omtänksam man. Han upplät ett av rummen till bordtennisspelning för brandmännen. Motion ansågs vara bra för dem.

Stadsvandringen slutade här och Gunnar Claesson avtackades med en Inner Wheel-ros.

Själva fortsatte vi till en samlingslokal på Hönseberget. President Ulla Hansson hälsade oss välkomna och vårt blåa ljus tändes. En god räksallad, kaffe och kaka smakade mycket bra efter den timslånga promenaden. Så var det dags att inviga vår nya medlem Gerd Ullholm som fick Inner Wheelnålen, medlemsbrev, handbok, matrikel och så givetvis den vackra rosen.

Nästa möte hålls **10 november OBS i Odd Fellowhuset kl 18.00** där Jienny Gillerstedt från Bohuslänsmuseum berättar om starka kvinnor.

8 december jultema och underhållning också i Odd Fellowhuset.

Dagens insamling gick till narkotikasökhundarna och inbringade 611 kr.

Britt Granberg höll sitt treminutersanförande. Det var verkligen trevligt att höra allt hon varit med om. Britt utbildade sig till tandsköterska, fick tjänst och sa upp sig omgående eftersom hon skulle flytta från orten. Hon har ett mycket ömt förhållande till sin gamla pappa som genom åren stöttat henne på alla sätt.

Så var det dags för vår president att framföra ett varmt tack till Lena Höij , Agneta Mellberg, Birgitta Lindgren och Britt Granberg som fixat allt med mat, lokal och sedan städade efter oss.

Själv säger jag ett varmt tack för födelsedags sång och hälsningar den här dagen

Text Gunilla Börjesson