



GÖTEBORG NORRA INNER WHEEL CLUB
Distrikt 236
Sverige

Månadsbrev nr 5
29 oktober 2019-2020
President Ann Robertzon
Sekreterare Elisabeth Strömberg

Årets motto: "Together we can"
International Inner Wheel President Phyllis Charter, Storbritannien

Ibland får vi några härliga solskenstimmar mitt i höstrusket. Härligt!

Onsdag 13 november (Obs veckodag)!

Besök på Lohrs bokhandel, Landala Torg kl 18.30. Vi får en introduktion till nyutkomna böcker av bokhandlare Inez Lohr. Té och kaffe med en god smörgås till ett pris av 140:-.

Anmäl att du kommer till Gunilla Högberg antingen på mail: gunillamhogberg@gmail.com eller tel. 0709-741813, senast den 8 november och sätt in 140:- på vårt plusgiro 529022-6. OBS! Skriv ditt namn vid anmälan.

Tisdag 8 oktober

Besök på Göteborgs Stadsmuseum

Ann hälsade våra två gäster samt alla oss andra mycket välkomna. Ann berättade också att klubben skall införskaffa en röstförstärkare, dvs en s.k. "mygga", så att vi skall kunna höra allt som berättas mycket bättre.

Stadsmuseets utställning kallades "Göteborgs garderob" och handlade om klädesplaggets utveckling under 1800- och 1900-talen.

Vi fick en mycket trevlig guidad tur runt utställningen. Det fanns kläder från kända och okända göteborgare från 1800 och 1900-talen. Huvudsakligen kom klädesplaggen från välkända, välbärgade göteborgare, men det fanns också en del från mindre bemedlade göteborgare.

Man har t ex hittat ett plagg som använts som isolering i en vägg, när plagget var så slitet och lagat att det inte längre gick att använda till klädesplagg.

Man visade också hur baddräkten har ändrats från slutet av 1800-talet fram till idag. Först var det överklassens damer som fick visa lite av sina bara ben. De kunde då gå i vattnet med en baddräkt som inte skylde nedre delen av benen, men kroppen i övrigt var täckt av en dräkt. Männerna kunde mycket tidigare visa delar av sin nakna kropp, men de måste i början ha hängslen eller ordentliga skärp på sina badbyxor, eftersom resår inte var uppfunnet vid 1800-talets slut.

En intressant redogörelse var att övergången från långa klänningar med långa ärmar för kvinnorna gick över till kortare kjolar och ärmar i samband med första världskriget. Eftersom männen i sin

arbetsföra ålder skickades ut i kriget, måste kvinnorna ta över mycket av männens arbeten. Det gick då inte att klara detta med den gamla typen av klädesplagg utan plaggen måste ge bättre möjlighet till rörelse.

Efter denna trevliga genomgång åt vi lunch på Stadsmuséets restaurang.

Lördag 12 oktober

Distriktsårsmötet i Borås på Simonsland Textilmuseum, Textile Fashion Center, var mycket trevligt anordnat av Borås - Sjuhärad IW klubb.

Efter vi blivit välkomnade av klubbpresident Yvonne Prah från Borås – Sjuhärad IW klubb, så berättade Hanna Lassing, som varit med och byggt upp Simonsland Textilmuseum, om dagens byggnader. Det var hennes pappa som köpt det gamla industriområdet av Borås väveri och förändrat det till ett modernt område med lite olika industrier, framförallt något med textil. Textilhögskolan finns där, men även polisutbildning finns inom området. Man har försökt att bevara den gamla byggnaden så mycket som möjligt, men moderniserat lokalerna efter dagens behov och också sett till att byggnaden blivit fint utsmyckad.

Efter detta trevliga framförande så tog förhandlingarna vid. Dessa öppnades av vår distriktspresident Lisbeth Gabrielsson. Det som framförallt diskuterades var hur man skulle få utökat medlemsantal. Eftersom IW har tappat många medlemmar har man också mindre pengar att röra sig med och mycket har också blivit dyrare. Svenska Inner Wheel Rådet har utlyst en tävling för alla klubbarna i Sverige – vem kan få flest nya medlemmar under detta Inner Wheel Året!

Kommande program:

Tisdag 10 december

Julfest hos Gun-Mari Josephson. Mer information kommer i nästa Månadsbrev.

Caféträff:

Onsdag 20 november

Vi träffas på Café Condeco, Västra Hamngatan 16, (nära butik Ströms), kl 14.00 eller när du kan. Ingen anmälan behövs. Ta gärna med dig en trevlig vän, som kanske vill komma med i vår klubb.

Meddelande från vår ISO

Ny chefredaktör för IW Nytt är Elisabet Jensen.

Inkommande mail

Presidentbrev nr 2 från distriktspresidenten
Bokningsbekräftelse från hotell Fars Hatt.

Utgående mail

Gratulationsbrev till Karin Mäkk.
Tackbrev till distriktspresidenten angående distriktsmötet.
Tackbrev till Borås-Sjuhärad IWC för trevligt ordnat distriktsmöte.

Övrigt

Vi har IW-pins, IW-hjärtan, bokmärken och Rosenkort som finns att köpa på julfesten.
Behöver du en ny namnskylt – kontakta Ann Robertzon. Hon beställer gärna en ny – pris 125:-.

Hoppas att vi ses vid våra möten!

Elisabeth Strömberg

/sekreterare/