



Sigtuna-Arlanda IWC
Distrikt 235
Sverige

Årets motto: "Together we can"

Månadsbrev nr 1-3 2019

- Kallelse** **Årsmöte kl 18.30 samt månadsmöte kl 19.00 den 12 september 2019 på Sigtunastiftelsen.** Årsmöteshandlingar bifogas detta månadsbrev. Ta med dem till mötet eller titta på klubbens hemsida i en mobil enhet där de också finns inlagda.
- Program** På månadsmötet får vi besök av Anna Petersson från Joyvoice, en popkör som är för ALLA. Anna är en rutinerad körledare och kommer att berätta om kören och inspirera oss till att sjunga. Att sjunga handlar om att få koppla bort vardagen för en stund och bara vara "här och nu" i positiv energi.
3-minuters: Suzanne Kjellberg
Vi kommer också att välkomna en ny medlem till klubben, Grethe Balfe, som glädjande vill bli medlem igen.
- Avanmälan** Senast **söndagen den 8 september till Margaretha Nordgren, anno1700@gmail.com**
Vänligen avvakta besked att din avanmälan mottagits! Kostnaden är 270 kr för både medlemmar och gäster. Klubbens bg är 224–7500.
- Kommande möten:**
10/10 Nina Buchaus guidar oss till framgångsrik retorik. Lions lokal.
14/11 Lunchmöte på Hotell Kristina. Vi får besök av vår distriktspresident Marlène Wahlqvist och så blir det något mer.
12/12 Julfest i Sockenstugan
- Övrigt** **Det är dags att betala årsavgiften 700 kr, charity inkluderat. Klubben tillhanda senast 2019-09-24.**
- Bilagor** Kallelse med dagordning till årsmötet
Årsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019
Charity
Resultat och balansräkning 2018-2019

Nina Svanberg
sekreterare i Sigtuna Arlanda IWC

Resumé Sommaravslutning

Tjugosex sommarfina IW-damer, de flesta smyckade med sommarhatt, mötte upp utanför Borgmästargården under regntunga skyar. Vi hade beställt en visning av Borgmästargården. Vi möttes upp av en konservator och en intendent som berättade om huset, familjelivet och borgmästare Gustaf Dahl.

Gustaf växte upp i Småland, studerade i Växjö och Lund. I Lund blev han vän med Fritjof Nilsson Piraten. Han gifte sig med Dagmar, sjukgymnast, som för övrigt har deltagit i OS. Paret bodde en tid i Enskede. "Piraten" och Gustaf gjorde en utflykt till Sigtuna 1925. 1927 utlystes tjänsten som borgmästare i Sigtuna. Gustaf sökte och fick den. Paret bor först på Stadshotellet och sedan hyr de en våning på Drakegården. De fick en dotter som avled i späd ålder. Under tiden ritades och byggdes det som kom att bli Borgmästargården.

Huset ritades av arkitekten Uno Åhrén. Han hade träffat Le Corbusier i Paris 1925 och inspirerades av honom. Åhrén kom att bli en av funktionalismens främsta företrädare i Sverige och samarbetade bl. a. med paret Myrdal i den Bostadssociala utredningen. Under byggets gång gick den bank som paret Dahl hade lånat pengar från i konkurs så för att ro det i land fick man välja billigare material till viss del som t. ex. cementtrappa vid entrén i stället för skiffer och asfalterat badrumsgolv istället för klinkers. Första gästen i det nya huset var Emil Tingwall, Britt-Marie Tingwalls makes farfar. Som present hade han med sig en röd böna som borgmästaren uppmanades att bära i fickan för den förde tur med sig. Han valde att plantera bönan men det blev ingen bönväxt.

1945 kom ett hundratal estniska gymnasieungdomar till Sigtuna för att fortsätta sina studier. Två flickor inbjöds att bo hos borgmästarparet. Den ena, Lea, lever än och är 91 år. Hon har berättat om vardagslivet i gården från den tiden.

Gustaf Dahl hade en oerhörd massa uppdrag som borgmästare. 1948 upphörde rådhusrätten. Då startade Gustaf egen Juristbyrå och var också fastighetsmäklare. 1957 lade han grunden till Sigtuna Hembygdsförening.

Efter diger information från guiderna kunde vi gå runt i huset och inbjöds att se det asfalterade badrumsgolvet på övervåningen.

Efter avslutad visning blev det bubbel och oststänger i duggregn i trädgården. Därefter promenad upp till Hotell Kristina. Två livsberättelser fick vi av Eva Axelsson och Birgitta Medeen. Vi röstade ja till att stödja ett gemensamt nordiskt välgörehetsprojekt, Panziskjuset.

Förplägnaden var superb. Underbart god mat och gott vin och stämningen var hög.

Elsy Hermansson

Foton från sommaravslutningen finns på vår hemsida under rubriken: *Bildarkiv*