

IWC Hörby D239

Förslag till nytt internationellt hjälpprojekt :

**Stöd till Dr. Dennis Mukweges arbete vid Panzisjukhuset
för våldsutsatta kvinnor.**



Viktigt på riktigt

***Jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor!***

Hörby IWC 2019 04 02

Birgitta Svensson Helen Linden Christa Hedve

En människa som tycks höja sig över själva livet.



Nobels Fredspris 2018 till Dr. Denis Mukwege

Det är en enorm glädje att Mukweges insatser uppmärksammas med Nobels fredspris. Det har ett viktigt symbolvärde för världen och riktar ljuset mot det femte målet i FNs agenda 2030 om jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor måste upphöra.

Dr. Mukwege är ett ofattbart föredöme när det gäller att möta mörker och ondska med ljus och kärlek.

Kongo

Ett av världens rikaste länder med ett av världens fattigaste folk

Ett land skakat av konflikter

Demokratiska republiken Kongo ligger i Centralafrika och har ofantliga naturresurser, till exempel diamanter, guld, kobolt och olja. Ändå är landet med drygt 65 miljoner invånare, ett av världens fattigaste. Efter årtionden av inbördeskrig och regional instabilitet är det vanligt att män utsätter kvinnor och barn för våldtäkter och sexuell tortyr som en del av krigföringen.

För att behandla överlevande, som drabbats av detta fruktansvärda sexuella våld, grundade chefskirurg Denis Mugwege Panziskjhuset i Bukavu. Det är ett specialistsjukhus vars holistiska vårdmodell möter hela vidden av patienternas behov: fysisk återhämtning, psykosocialt och känslomässigt stöd, gemenskap, återanpassning och rättshjälp. Här har Denis Mukwege – eller Doktorn, Le docteur, som han oftast kallas – byggt upp en speciell avdelning för våldtäktsoffren. 250 av de 450 sjukhusplatserna är avsedda för dessa patienter.

Över två miljoner kvinnor uppskattas ha varit med om sexuella övergrepp och över 85 000 kvinnor har behandlats på sjukhuset. Dessa kvinnor förskjuts ofta av både familj och släkt och sjukhuset blir därför som ett andra hem. När de har blivit kliniskt färdigbehandlade på Panziskjhuset har de möjlighet att också tillsammans med sina barn, komma till ett övergångsboende på ”Maison Dorcas,” där kvinnorna, på sina egna villkor, får möjlighet att återintegreras i samhället.

Maison Dorcas

Maison Dorcas, som ligger alldeles intill sjukhuset har två våningar och rymmer cirka 160 bäddar, utbildningssalar, konferenslokaler, kontor och kök. I transitboendet samsas vuxna och barn om utrymmet. Här blandas våningssängar och barnsängar. Många av dem som bor här är nyblivna mammor till barn som blivit till genom en våldtäkt. På grund av stigmatiseringen i samhället kring det sexuella våldet är det många som inte kan återvända hem, utan måste börja sina egna liv på nytt, dessutom med ett barn på armen som ska försörjas.

Runt Maison Dorcas innergård ligger de olika klassrummen. I ett av rummen står symaskiner uppställda för undervisning i sömnad. I ett annat rum lär man sig att läsa och skriva och i ett finns plats för hantverk, som att tex. fläta korgar och göra tvål. I köket lär man sig att laga mat. På fritiden kan man ägna sig åt musik eller karate. Karateträningen handlar både om att stärka kropp och muskler, men också att bygga upp självkänsla. Här finns möjlighet att lära sig ett yrke men också att stärka en trasig kropp och lyfta ett tungt sinne.



Doktor Ellinor Ädelroth vid Panzisyjukhuset

Ellinor Ädelroth, Professor Emerita i lungmedicin, prefekt för Institutionen Folkhälsa och Medicin vid Umeå Universitet med ansvar för 200 anställda och 120 doktorander, är tidvis verksam som biträdande chef på Panzisyjukhuset.

Ekonomiska behov vid Panzisyjukhuset enligt Doktor Ellinor Ädelroth:

Det är ganska mycket pengar som fattas. Nästan en halv miljon dollar.

Personalens löner, omkostnader för kontoren och verksamheten i stort.

Vidareutbildning av personalen.

Alfabetiseringsaktiviteter för kvinnorna och materiel till olika utbildningsdelar.

16 000 USD för ett dagis för 55 barn med utrustning och lekmaterial, mellanmål, hygienkits för barnen, personal, sjukförsäkring för barnen.

70 000 USD för ett år. Mat, tre mål mat om dagen, till 100 kvinnor, som bor här med sina barn. Personal som lagar maten.

30 000 USD. Hygienartiklar för mammor och barn, Kläder till barnen och kvinnorna, rengörings och tvättmedel, sjukförsäkring och mediciner.

Alla pengar, stora och små är ytterst värdefulla och om ni skulle välja en av de mindre posterna till att börja med är det helt fantastiskt bara det.

Jag är så glad och tacksam på Panzis och Dorcas vägnar för ert intresse av att hjälpa.

Strålkastarljuset är riktat mot det femte målet i FNs agenda 2030 om jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor måste upphöra.

Våldtäkter, sedan urminnes tider – en maktutövning.

Små barn, unga kvinnor, mödrar, mormödrar och också män och pojkar blir brutalt våldtagna.

Det är tyst. Det är effektivt. Det är billigt. Framför allt: Ingen kräver ansvar. Förövarna går ostraffade.

Skammen. Familjer bryts ned. Byar faller sönder. Samhällen förstörs.

Det som händer i Kongo är ett brott mot mänskligheten.

Väljer vi att titta bort och säga: Jag visste inget. Ta upp din telefon och se att vi faktiskt är medskyldiga. Nu kan vi inte längre säga: Jag visste inget.

Så vad kan vi göra?? Vi som har internationell förståelse och vänskap inskrivet i vår organisations motto?

Det handlar om ett val - att välja väg. En riktning.

Valet är:

- Om eller inte det ska bli slut på våldtäkter som krigsföring.
- Om eller inte vi kan skapa ett samhälle med jämlikhet mellan könen.
- Om eller inte vi kan skapa fred i stället för krig.

Genom att stödja Denis Mukweges arbete vid Panzijsjukhuset gör vi världen något bättre.

Låt detta bli Inner Wheels nästa internationella hjälpprojekt!