

2019-05-08 Besök på Hovdala med guidning i Ehrenborgska våningen



Klubbens besök på Hovdala inleddes med lite mingel med tilltugg på borggården som vår ISO Margreth Segerstein hade ordnat.

Därefter följde en guidning i Ehrenborgska våningen.



Våra två duktiga guider, Maria Kåberg och AnnMargret Lennartsson, tog oss på en vandring genom århundradena.



Jens Mikkelsen köpte slottet på 1600-talet. Han adlades till Ehrenborg av Karl XI. De sista som bebodde slottet var Casimir Ehrenborg och hans systrar Eva och Elsa. Systrarna flyttade därifrån när brodern avled 1981.

Det första rum vi kommer in i är folkastuan. Här sov tjänstefolkets gäster över, t.o.m luffare fick sova här, men kuskarna hade ett eget rum eftersom de stod högre i rang.



Vi vandrade vidare och passerade ett rum som låg vägg i vägg med biblioteket här fanns en gammal tjock-TV från 50-talet.

Vi tittade in i systrarna Evas och Elsas sovrum. Här fanns en piggtittare där borste och spegel låg klara att användas. I barnkammaren kunde vi se både dockvagn och gunghäst.



I ett av rummen finns en enorm panoramatapet med motiv från den grekiska mytologin. Tapeten togs hem till slottet från Frankrike i början av 1800-talet. "Akta er" sa guiden tapeten är full av arsenik!



I samma rum hänger ett stort porträtt i tjock guldrum av anfadern Jens Mikkelsen som ser mycket majestätisk ut.

Snart var rundvandringen slut och det var dags att få lite mat i oss. En härlig Caesarsallad väntade i Fröknarnas Café.

Klubbpresident Pia Elofsson tände vänskapens ljus. Pia berättade att klubbens nestor, Ebba Barnekow, har gått bort och vi höll en tyst minut för att hedra Ebbas minne. När vi under glatt samspråk avnjutit salladen och Hovdalatårtan som serverades till kaffet gick Pia igenom några klubbärenden. Därefter släckte hon Vänskapens ljus och så småningom började alla bege sig hemåt efter en givande kväll.

